

# **GESCHIEDENIS DER SOCIETEIT „AMICITIA“**

---

OPGERICHT 15 OKT. 1842

# GESCHIEDENIS DER SOCIËTEIT „AMICITIA“

OPGERICHT 15 OKT. 1842



De voorgevel van het gebouw in het jaar 1969.

## GESCHIEDENIS VAN DE SOCIËTEIT AMICITIA.

### Voorwoord.

Reeds bij de viering van het 125-jarig bestaan der Sociëteit Amicitia in oktober 1967 was er sprake geweest om de geschiedenis der Sociëteit na te gaan en het een en ander vast te leggen. Slechts een paar simpele feiten werden gevonden uit de oude tijd. Bij het 125-jarig bestaansfeest zijn deze feiten dan ook gememoreerd.

In oktober 1968 werd door de Heer M. de Haan aan het Bestuur een oud schrift overhandigd, waarin de geschiedenis van de Sociëteit van 1842 t/m 22 oktober 1912 stond opgetekend. Dit schrift was van de hand van de Heer J. Pruyboom, indertijd Sekretaris van Amicitia, wat door hem bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan werd voorgelezen.

Des te blijer waren wij met dit schrift, omdat tot 23 juli 1945 ons alle notulen ontbraken. Deze waren op last van de bezetter in de tweede wereldoorlog in beslag genomen en ondanks alle naspeuringen na de oorlog is daarvan niets meer terug gekomen.

Alleen bezitten wij een ledenlijst van 1902 t/m 1919 en een contributielijst van 1934 t/m 1950.

De gegevens vanaf 1912 tot 23 juli 1945 zijn ons hoofdzakelijk ter kennis gekomen door het naslaan van alle jaargangen van 1912 tot juli 1945 van "Het Kanton Weert", die ons welwillend door de Heer Henkens, archivaris van de Gemeente Weert, ter lezing werden gegeven en door verhalen van onze oudste Leden.

Vanaf 23 juli 1945 berusten de gegevens op de notulen, die tot heden zijn bijgehouden en bewaard.

In de toekomst zal 1 exemplaar van de geschiedenis der Sociëteit berusten in het Gemeente-archief, zodat voor het nageslacht de geschiedenis van de oudste Sociëteit van Weert bewaard zal blijven.

Weert, december 1969.

A. Dignouts.





Café „Het Bruine Paard“ in 1969. In 1842 werd hier de sociëteit opgericht.

Verslag uitgebracht door de Heer J.F. Pruymboom, Sekretaris van de Sociëteit "Amicitia" te Weert, bij de plechtige viering van het 70-jarig bestaan der Sociëteit op dinsdag 22 oktober 1912 om 11 uur 's morgens.

---

Mijne Heren,

Op 15 oktober 1842 werd in een der kamers van het "Bruine Paard", waarvan wijlen de Heer Th. Hermans eigenaar was, opgericht ene Sociëteit. Notulen werden blijkbaar niet gehouden, naamlijsten der Leden bezitten wij niet. Toch is het na veel zoeken mogelijk geweest hun namen - althans van bijna allen - machtig te worden.

Het waren de Heren:

Beerenbroek - burgemeester; Bloemarts - notaris;  
Dr. A.W. Janssens - kantonrechter; Seyssens - notaris;  
Clercx - notaris; Dr. Beelen - geneesheer; Dr. Ulings - geneesheer;  
Dr. Rijcken - geneesheer; G.M. Poell - hoofd ener school;  
Dr. I.v.Moll - geneesheer; Moons - apotheker; v.d. Eynden - apotheker;  
Theodoor Knapen - Sekretaris; Jansen-Bonaventura (bij Agatha);  
I. Esser - goud en zilversmid; Konings - gepensioneerd Majoor;  
J. v. Bruchem - opzichter Rijkswaterstaat; J. Geelen - Rijksontvanger;  
Jansens - zilversmid; Th. Hermans - Kastelein Bruine Paard;  
Joz. v.d. Heyden; J.M. Tindemans; Falzer - gepensioneerd Kapitein;  
Edward Janssen - grossier; Bellefroid - veearts; Remmers - Ontyanger;  
Jansen - ontvanger sluis 16; J. Roucourt - bedankt als lid in 1846;  
C. Verschuere - bedankt als lid in 1846; Antoon Truyens; Nijst;  
Gast - brouwer en sekretaris; Jansen - schoonvader van Jac Wouters;  
bijgenaamd Papa; Janssens Martinus; Keulen; Hubert Esser; Scheepers;  
Piet Claessens; Piet Gubbels; Isidorus Janssens; A. Princen - wethouder,  
die zich bedankt in 1844; R. Driesen; Paulus Driesen; Dr. v. Es;  
Nozemans; J. Geelen - controleur; Dominicus Berghage; Fr. Caris -  
Oelemarkt; Hubert Boonen - Hoogstraat; André v.d. Piepen; van Asten;  
Loven; Frans Geenen; Herman Geenen; H. v. Aubel; Hendrik Crispin; Abels  
en Jansen, beiden candidaat-notaris kantoor Notaris Bloemarts.

Zij kozen tot naam der nieuwe Vereniging:

"GROTE SOCIËTEIT"

Tot President koos men Notaris Bloemarts.

Van de Heer Th. Hermans, eigenaar van café "Het Bruine Paard" (Markt) werd gehuurd de grote kamer met ameublement, benevens het biljart.

De conditiën waaronder dit lokaal gehuurd werd, daarvan willen wij U curiositeitshalve er enkele van medelen:

1844.

Artikel I.

De ondergetekende Th. Hermans bekent bij deze te willen verhuren aan de Leden der Sociëteit, de voorkamer geheel gereserveerd ten dienste der Sociëteit en behoorlijk te verwarmen en te verlichten met 2 lampen, ieder van een brander. Het aankopen van lampen zal de kastelein en de Sociëteit voor ieder de helft doen.

Artikel II.

Zo er zich meer dan 30 Leden in de Sociëteit bevinden, dan zal de 2e kamer zoals de eerste verwarmd en verlicht worden.

Artikel III.

De Heren, die speciaal licht verlangen, zullen de helft van de kaarsen betalen.

#### Artikel IV.

Als Heren-Leden zich 's avonds na twaalf uur in de Sociëteit bevinden, dan zal de kastelein bevoegd zijn om die in het boete-register te schrijven en daarvoor zullen ieder per lid betalen 10 cent, vijf ten voordele van de Sociëteit en vijf ten voordele van de kastelein.

Weert, 22 september 1844.  
(was getekend) Th. Hermans.

#### 1846.

In 1846 verliet de Heer Th. Hermans "Het Bruine Paard" en verhuisde tezelfdertijd de "Grote Sociëteit" naar het pand van Godfried Ververs, hoek Molenstraat (het huis waarin thans (1912) gevestigd is het magazijn van de Heer Cas. Jansen-Meeuwis).

Kort daarop verplaatste de Sociëteit zich naar het pand van de Heer J. Wenschink - moet luiden J. Wissing - (huis café Fanfare, Markt, het huidige Vlaaihuis).

Genoemde Heer Wissing en zijne dochter Dina volgden als kastelein en kasteleines de Heer Th. Hermans op.

Wissing bediende de Sociëteit gedurende ruim 20 jaren, en dit tot grote tevredenheid der Sociëteit. Dit blijkt duidelijk uit het verslag der vergadering van 6 mei 1867 als de Leden bij het vertrek van Wissing met algemene stemmen besloten aan hem of zijne dochter Dina, gedurende twee achter-eenvolgende jaren een gratificatie van honderd gulden (zegge f 100,-) toe te kennen.

Wissing stierf reeds begin 1868. De Sociëteit betaalde aan zijn dochter Dina de toegekende gratificatie. Na het overlijden van Wenschink of Wissing werd het pand (café Fanfare) gehuurd door Mej. Fr. Coumans, later gehuwd met de Heer Frans v.d. Laar en werd deze laatste kastelein.

Twintig jaren gingen voorbij, het Bestuur veranderde meermalen, nieuwe Leden kwamen bij en Leden waarvan velen oprichters, waren metterwoon naar elders vertrokken. Het valt te betreuren, dat van al deze mutaties niets in het archief berust. Eerst na 1866 werden schijnbaar notulen gehouden. Hierdoor is het niet mogelijk om over dit kwart eeuw een getrouw en goed overzicht te geven.

#### 1867. 25-jarig jubilé.

15 oktober 1867 vierde de Sociëteit luisterlijk haar 25-jarig bestaan. Het toenmalig bestuur bestond uit de Heren:

D. Coenen, burgemeester, President.

Edouard Janssens, grossier, Directeur.

H. de Gruyter, handelaar, Sekretaris.

Jozef van der Heyden, bakker, Directeur.

Meester Poell, hoofd der Stadsschool, Directeur.

's Morgens had in onze parochiekerk St. Martinus een plechtige H. Dienst plaats tot intentie van de overleden Leden.

"Het was", zo spreken de notulen, "een aangrijpend oogenblik als bijna alle Leden zich gezamenlijk naar ons schoon kerkgebouw richtten, en de kerkzangen werden opgeluisterd door de schone zang van het zanggezelschap "St. Cecile"."

Om 10 uur had een ledenbijeenkomst plaats in het mooi versierd lokaal en werd aldaar onder het uitspreken van vele toasts, de erewijn aangeboden. Tegen 4 uur ging men gezamenlijk naar het Casino op Hushoven.

Om acht uur had in de bovenzaal van het lokaal een souper plaats.

Aan de hoofdtafel had plaats genomen het Bestuur, en de nog in leven zijnde - en binnen de Gemeente wonende Leden - die de "Grote Sociëteit" mede hadden opgericht.

Dit waren de Heren:

J. v. Moll.

J.M. Tindemans.

Joz. v.d. Heyden

G. Poell.

I. Esser.

J. v. Bruchem.

Ed. Janssens.

Jansen-Bonaventura

J. Geelen.

De zaal was volgens de verslaggever kwistig met bloemen versierd en als het ware in een lusttuin herschapen. Maar in volle feestvreugde werden ook de armen niet vergeten.

1867 was voor Weert een ongunstig jaar; schaarste aan werk, buitengewone duurte aan levensmiddelen en gebrek aan geld bij het armbestuur. Onder de feestvreugde van de morgenvergadering nam de President het woord, schetste de waarde van het zilveren feest ener Sociëteit en onder de woorden: "In weelde gedenkt men de armen" spoorde hij de Leden aan om een lijst, die circuleren zou, te tekenen.

Niemand onttrok zich en groot was de voldoening van het Bestuur toen in de zaal voor een bedrag van 387 gulden getekend werd en reeds de volgende morgen deze som kon worden afgedragen aan het Burgerlijk Armbestuur, dat blijkens een in de notulen opgenomen schrijven dit bedrag met grote dankbaarheid aanvaardde en de Leden in naam der Weerter armen dank betuigde. Het souper was nog niet afgelopen of de Leden werden aangenaam verrast door een serenade met fakkellicht, gegeven door enige muziekliefhebbers uit de stad.

Zoals ik U, Mijne Heren, reeds mededeelde, had de Vereniging nog geen vaste naam aangenomen. Zij stond bij de Leden en bij de burgerij slechts bekend als "Weerter Grote Sociëteit".

Wijlen de Heer Jos van der Heyden stelde in een toast voor om vanaf dit ogenblik de naam aan te nemen van "Sociëteit de Eendracht" een naam die de getrouwe weerspiegeling was van de Vereniging, waarin de vriendschap voorzat.

Eerst bij de herziening van het reglement in 1869 ging men hiertoe over en nam de Vereniging in 1869 de naam aan van: "Sociëteit Amicitia".

#### 1869.

Het ledental varieerde tussen de 54 en 58 Leden. Drie jaren gingen voorbij zonder enig vermeldenswaardig voorval. De drang naar een eigen lokaal, een plan reeds vroeger ontworpen, nam vastere vorm aan.

#### 1870.

De 7e januari 1870 werd door het Bestuur een dusdanig definitief voorstel aan de Leden voorgelegd.

Het hoekhuis gelegen op de Markt naast het Stadhuis, toebehorende aan Mevr. de Wed. Jansen kwam veil en werd aan de Sociëteit Amicitia de prioriteit van aankoop aangeboden.

#### 1871.

De President, wijlen Burgemeester D. Coenen en Dr. Beelen, ijverden ten zeerste voor de aankoop van het gebouw. Hun vele bemoeiingen hadden succes, daar einde april 1871 Amicitia eigenaresse werd van dit pand voor drie duizend zes honderd en veertig gulden. (Zegge 3640,-) en kon reeds 1 mei d.a.v. de eerste ledenvergadering daar gehouden worden, een vergadering, die besloten werd met een souper.

Het gebouw werd nu verhuurd aan de kastelein, de Heer Frans van de Laar, die wederom als zodanig gekozen was (vergadering 7 nov. 1870).

Als Sociëteit bleek het gebouw niet geschikt voor vergaderingen en andere bijeenkomsten, ook het gedeelte tot woning van de kastelein en familie bleek ongeschikt.

Bij het vormen van het kapitaal als koopsom werd dan ook 1054 gulden gerekend, plus andere bijkomende kosten à f 271,- zodat er onder de Leden een vrijwillige inschrijving werd gehouden.

De Heer D. Coenen, President, nam de eerste hypotheek à f 3000,- en werd aan vrijwillige bijdragen ruim f 1200,- door de Leden bijeengebracht, terwijl 5 Leden zich bereid verklaarden de contributie van 5 jaren vooruit te betalen.

Men had nu wel een nieuw gebouw betrokken, maar er volgden thans voor Amicitia enige jaren van tobben en sukkelen op financieel gebied; de contributie à f 4,- per lid bleek te gering om het hoofd te bieden aan de



President Hendrik Truyens. Geboren 21-3-1825. Overleden 23-10-1896.  
President van 1880 tot 1896.



jaarlijkse aflossingen, uitlotingen der aandelen en rente der hypotheek. Daarna kwamen een tiental jaren, volgens mondelinge mededelingen calamiteuse jaren, dagen van gramschap en ellende voor het innerlijke leven van onze Sociëteit. Aanhoudend verwisselingen in het Bestuur, ontslagname van vele Leden, het oprichten van een andere Sociëteit, kortom een periode van innerlijke strijd, die het Verenigingsleven verzwakte en ook verdeeldheid bracht buiten het Sociëteitslokaal. Die tweespalt schijnt niet te zijn ontstaan onder de Leden Weertenaren, maar het vuurtje werd aangestoken, warm angeblazen en onderhouden door vreemdelingen, die ambtelijk voor tijd en wijle in Weert vertoefden en door de Leden van Amicitia uit beleefdheid waren aangenomen als lid en mitsdien ook stemrecht hadden. In dit verband mag in het bijzonder de Heer Bek genoemd worden, Ontvanger der Registratie, die overgeplaatst werd naar Medenblik en daar oneervol ontslagen werd.

Vooraf de laatste jaren vóór 1880 moeten zeer ongezellig zijn geweest. Dubbel jammer is het, dat ons geen enkel officieel stuk uit deze jaren in handen is gebleven, het archief zwijgt, terwijl het notulenboek over de jaren 1881 - 1884 ontbreekt.

#### Andere kastelein.

De Heer Frans van de Laar nam als lid en als kastelein van Amicitia ontslag. In diens plaats werd benoemd de Heer Bardeel, die benoemd werd op 20 september 1880 en in 1881 werd herkozen.

#### President Coenen gestorven.

Burgemeester D. Coenen was gestorven. De hypotheek ging over in handen van de erven Coenen en werd op 4 maart 1884 geroyeerd.

Wijlen de Heer Mommersteeg, wonende in de "Hemel" op de Markt en lid van Amicitia, nam deze hypotheek, die gebracht werd op f 4000,- tegen  $4\frac{1}{2}$  % rente over, terwijl onder de Leden opnieuw een bedrag ad f 900,- aan activa werd opgenomen.

#### Nieuwe President: Edouard Janssens.

Na het overlijden van de heer D. Coenen werd als President van Amicitia gekozen de Heer Edouard Janssens, die slechts korte tijd de Presidentshamer in handen had en 30 april 1880 als zodanig ontslag nam.

#### President Truyens, Apotheker.

##### 1880.

In de Ledenvergadering van 13 mei 1880 werd tot President gekozen, de Heer Truyens, Apotheker, wonende Oelemarkt.

In de vergadering van 20 mei 1880 werd door vele Leden een voorstel ingediend tot contributieverhoging van f 4,- op f 6,- ten einde in staat te zijn geregelder te kunnen aflossen. Dit voorstel werd in de Ledenvergadering van 2 juni d.a.v. met grote meerderheid aangenomen, wat aanleiding gaf aan President Truyens in de volgende stemming te zien een bewijs van de thans onder de Leden heersende goede geest.

Inderdaad de Voorzitter mocht zo spreken. De offervaardigheid voor het behoud van Amicitia was bij de Leden niet uitgeput. In het wel en wee der Sociëteit werd een levendig belang gesteld, terwijl de vergaderingen trouw werden bezocht. Vergaderingen, waarin slechts 2 à 3 absentes, waren in die jaren geen zeldzaamheid.

##### 1881.

In de vergadering van december 1880 nam het Bestuur collectief ontslag. De Heer van Kimmenade, alias Turko, winkelier wonende in de Langstraat, trad als oudste lid in jaren als President op. Hij presideerde slechts één vergadering (3 januari 1881) waarin een nieuw Bestuur gekozen werd bestaande uit de Heren:

Hendrik Truyens, President.  
Aug. Kneepkens, Sekretaris.  
Hub. Hermans, Penningmeester.  
Griffier Wiertz en Edouard Janssens, Directeuren.

### 1885.

Wederom werd door de Leden aangedrongen op vernieuwing van het ameublement in het Sociëteitslokaal, verandering van de frontgevel en het trottoir. Een commissie, "ad hoc" daartoe gekozen, bracht rapport uit, achtte de veranderingen urgent en begrootte de kosten op ongeveer f 1200,-, terwijl voor verkoop van oude stoelen, lampen, schilderijen en oude gordijnen een opbrengst werd geraamd ad f 200,-.

Er werd voorgesteld, dat het bedrag van f 1000,- verkregen zou kunnen worden door voor de Leden open te stellen een renteloze inschrijving van aandelen à f 10,-.

In maart waren door 42 Leden voor ruim f 1000,- getekend en kon onverwijld overgegaan worden tot het maken der zo nodige veranderingen.

Een hernieuwd bewijs van de blijvende gehechtheid aan en liefde voor Amicitia.

Gedurende de verbreking binnen het Sociëteitsgebouw alsmede aan het muurwerk (buitenwerk) werden er geen ledenvergaderingen gehouden.

De daarop volgende eerste ledenvergadering had plaats in juli d.a.v. in het hernieuwd lokaal, terwijl aan het begin der vergadering lof werd toegezwaaid aan het Bestuur voor de keurige en voordelige restauratie.

Op 6 november 1885 werd Amicitia vereerd met een aandenken geschonken door de President, wijlen de Heer Truyens n.l. een buste van Jan van der Croon, ten onrechte verward met de bekende generaal Jan de Weert (Werth).

In 1618 als schoenmakersleerling van zijn baas weggelopen nam hij dienst als vrijwilliger bij het Oostenrijkse leger, nam een groot deel aan de veldslagen der 30-jarige oorlog, werd officier, werd in de adelstand verheven, generaal luitenant, krijgscCommandant van Praag, militair-gouverneur van Bohemen. Hij is overleden in de tweede helft van het jaar 1665. Het geschenk werd dankbaar aanvaard en een plaats geschonken in het Ledenlokaal, waar het thans nog prijkt.

### 1886.

Dit jaar verliep onder allerlei gehaspel met Bardoul als kastelein. Op de morgen van 4 augustus tegen 4 uur brak brand uit in een der bijgebouwtjes van Amicitia. Het werd gans in de as gelegd. De schade werd geschat op f 325,-. In de vergadering van september werd de Leden mededeling gedaan, dat na taxatie "De Brusselse Brandborg Mij" aan het Bestuur had uitbetaald de som van f 250,-.

### 1887.

In december 1887 overleed alhier, de welbekende en geëerde Meester Poell, een der oprichters van de Sociëteit. Amicitia was in grote getale bij de begrafenis tegenwoordig, terwijl zijn nagedachtenis, in de ledenvergadering van 5 december 1887 plechtig door President Truyens werd herdacht.

### 1888.

In juni trad de Heer Aug. Kneepkens af als Secretaris. Deze functie had hij in 5 moeitevolle jaren op voorbeeldige wijze vervuld. Ik hoop, dat Z.E.G. deze feestvergadering kan bijwonen om namens de Sociëteit dank te zeggen voor het vele wat hij met de onvergetelijke President Truyens in de moeilijkste jaren die Amicitia doorstond, deed voor het behoud van Amicitia.

### Hypotheek.

De hypotheek groot f 4000,- werd geroyeerd en bij hernieuwing gebracht op f 4500,- overgenomen door de Heer Jac. Kemmere (17 juni 1889) rentende 3,48 %.

Bestuur en Leden, het voortdurend gehaspel met de kastelein moede, besluiten om met Bardoul het pachtcontract niet meer te vernieuwen. Het Bestuur wordt gemachtigd een oproeping te doen voor een andere kastelein.

Zes personen solliciteerden.

1889.

In de vergadering van 7 oktober 1889 werd onze tegenwoordige kastelein, (1912) de Heer Frans Teunissen-Beelen als zodanig benoemd. In deze maand (oktober 1912) heeft hij gedurende 23 jaar deze betrekking getrouw waargenomen.

Reglement. 1890.

Wij schrijven thans 1890 en kwam het huidig reglement tot stand. Dientengevolge trad het Bestuur collectief af. In de vergadering van 4 augustus 1890 werden in het nieuwe Bestuur gekozen:  
de Heer H. Truyens tot President.  
de Heer Hubert Hermans tot Penningmeester.  
de Heer Aug. Kneepkens tot Sekretaris.  
de Heren Manus Peeters, Peter Vogels en de Gruyter tot Commissarissen.

Nieuwe Secretaris.

De Heer Aug. Kneepkens trad wederom af als Sekretaris. In diens plaats werd benoemd de Heer Henri Clerx, Beekstraat alhier. In juli werd een Commissie benoemd tot viering van het 50-jarig bestaan van de Sociëteit, dat in 1892 zou plaats vinden. Algemeen werd gehoopt, dat de Nestor van Amicitia aan het feest zou kunnen deelnemen en tegelijk zijn 50-jarig lidmaatschap zou mogen vieren. Dit heeft niet zo mogen zijn. De Heer Esser Sr. stierf enkele maanden tevoren. Groot was de belangstelling bij de plechtige begrafenis. Zo goed als alle Leden waren in de kerk en op het kerkhof tegenwoordig. Het jongste lid, de Heer Arnold Jansen, droeg de prachtige grafkrans door Amicitia aangeboden, terwijl bij het graf en in de eerstvolgende ledenvergadering zijn persoon werd herdacht.

Het 50-jarig jubilé van Amicitia op 23 en 24 augustus 1892.

Onder algemene belangstelling van de burgerij herdachten de Leden der Sociëteit "Amicitia" dinsdag 23 augustus en woensdag 24 augustus 1892 de dag van het 50-jarig bestaan der Vereniging. Het feest werd dinsdagmorgen geopend met de afhaling van de Voorzitter ten zijnen huize.

Te dien einde verenigden zich te 11 uur de meeste Leden in de smaakvol versierde zalen der ruime Sociëteit om, voorafgegaan door het muziekgezelschap "De Stedelijke Fanfare" en begeleid door bruidjes in een landauer, zich naar de woning van de Voorzitter, de Heer Truyens, te begeven.

Aldaar aangekomen, was het een der lieve bruidjes, dat met een kristallen stemmetje voor het waardig hoofd der Vereniging het volgende versje declameerde:

"Geachte President,

Het strekt mij tot een grote eer in naam dezer kleinen, U, hooggeachte President, onze hartelijkste gelukwensen op Amicitia's gouden feest aan te bieden.

Wij zijn weliswaar geen leden van het gezelschap, toch delen wij als spruitjes in de vreugde van Amicitia's leden en roepen volmondig terwijl wij UEd. deze ruiker durven aanbieden:

"God spare U nog vele jaren,  
Tot Amicitia's vreugd en heil;  
En sterke U in Uwe werken,  
Waarvoor Gij hebt Uw arbeid veil.  
God zegene U, waarde President,

God zegene U, waarde President,  
Voor het menigvuldig goed,  
Dat gij met zo grote liefde,  
Aan dit gezelschap doet.

Leeft gij allen, waarde Leden,  
Met Uw President, in dees Sociëteit  
Jaren lang nog, bij een glaasje  
In vreugde en gezelligheid."

Nadat de Voorzitter in een rijtuig heeft plaats genomen keert de stoet naar het Sociëteitsgebouw terug. Siervol en kunstig zijn de zalen gestoffeerd met draperieën, bloemen, guirlandes van veelkleurig papier, kransen van levend groen, opschriften in gouddruk, wapens der stad Weert, als andere chinese versierselen; smaakvol vervaardigde tropheeën en vlaggen omljsten de busten van onze eenmaal regerende Vorst en van Jan van Weert; ook keurig was de versiering om het portret van de verdienstvolle en ijverige Voorzitter, de Heer Truyens.

Het geheel was zo fraai mogelijk; voorzeker komt de Dames, die zich met de versiering belastten, een woord van hulde toe voor hun goede smaak. Hier werd de rij der toasten geopend door de Heer André Loix, lid der Commissie tot organiseren van feesten. Hij zei het volgende:

"Heden gedenken wij de schone dag, waarop onze wakkere burgers nu 50 jaar geleden zich aaneensloten, om met gemeen beleid een Sociëteit tot gezellig en genoeglijk verkeer onder hare Leden op te richten, en reeds de eerste dag van haar verrijzen bewees aan alle ingezetenen dezer stad, het veel betekenend doel, dat deze oprichting beoogde, toen zij aan deze Vereniging de schone naam van "Amicitia" schonk.

Een halve eeuw heeft nu reeds ons gezelschap dien naam waardig getoond; aanvankelijk waren hare vergaderingen slechts in een gehoord lokaal, maar spoedig voelde "Amicitia" zich krachtig om dit prachtig gebouw als haar eigendom te kunnen beschouwen, en daarin deze keurig gedecoreerde zaal, als hare tempel op te richten.

50 jaren rolden heen, het is waar zoals met vele zaken het geval is, onder lief en leed, maar toch in vooruitgang, bloeiend, tot dat wij eindelijk dit heugelijk gouden feest hebben bereikt en ons verheugen mogen in het 50-jarig bestaan onzer Sociëteit "Amicitia" in hare tegenwoordige luister en bloei.

Veel vooral heeft hiertoe bijgedragen de kracht en energie der mannen van haar Bestuur en wij mogen ons ten huidigen dage nog verheugen, dat die kracht, die energie niet is verflauwd, maar voortleeft en met steeds helderen glans schittert bij hen, die thans onze hoofden zijn.

Met een bijzondere trots mogen wij wijzen op onze hooggeachte grijze President, de Heer Truyens, die reeds sedert 12 jaren, onafgebroken de maarschalkstaf zijner waardigheid voert en steeds met dezelfde nog jeugdige frisheid en gloed voor het welzijn en de bloei van Amicitia ten strijde toogt en haar ter overwinning geleid.

Met hem, als aanvoerder, zijn wij gerust, wij snellen ter zege, de toekomst voert ons naar het diamanten eeuwfeest onder onverdoofbaar gejuich van triomf, uitgegalmd door allen.

Leve Amicitia. Leve haar Bestuur.

Leve onze hooggeachte Heer President."

Een luid bravo volgde deze met talent gesproken woorden.

Hierop zegt de Voorzitter:

"Heren Leden der Sociëteit Amicitia.

Ik heb de eer U allen bij deze plechtige feestviering hartelijk welkom te groeten in het lokaal der Sociëteit "Amicitia".

De Heer Loix aanvaarde mijn hartelijke dank voor de welgemeende wensen, de Sociëteit toegevoegd en de hulde, mij gebracht. Ik dank U allen, Mijne Heren, voor de deelneming aan dit feest. Het doet mij innig genoegen te zien, dat de deelneming algemeen is, temeer dat dit een bewijs van de eensgezindheid en de goede geest is, welke in de Sociëteit heersen. Onder



dergelijke omstandigheden kan het feest niet anders dan slagen en aan zijn doel beantwoorden.

Voorzeker, Mijne Heren, zoude dit feest plechtiger en indrukwekkender zijn geweest, ware het niet dat de Sociëteit het gevoelig verlies te betreuren had van onze achtenswaardige, laatst overgebleven jubilaris, mede-oprichter der Sociëteit, de Heer Esser, ons kortelings geleden door de dood ontruikt. Voor het overige wordt dit feest onder gunstige omstandigheden gevierd op het ogenblik, waarop de Sociëteit een nieuw tijdstip van bloei en vooruitgang is ingetreden. Immers, M.H., binnen de tijd van drie jaar is het getal leden van vijftig tot zeventig geklommen, terwijl het gezellig verkeer door aangebrachte verbeteringen niet weinig gebaat is. Weert mag trots zijn op een Sociëteit als deze, maar vooral de Leden der Sociëteit kunnen zich beroemen op een gezelschap, dat reeds vijftig jaar uit de kern der bevolking van Weert bestaat en steeds een der voornaamste aantrekkingspunten van Weert is.

Dat M.H., men kan zeggen, dat de bloei en vooruitgang der Sociëteit, als het ware een vergelijkingspunt, een thermometer voor de welvaart dezer gemeente is. Laten wij hetgeen onze voorouders hebben tot stand gebracht handhaven, opluisteren en hoogheffen. Dat de Sociëteit Amicitia steeds in het bezit blijve van dit schoon gebouw; dat onze nakomelingen onze voetstappen volgen, opdat na vijftig jaar in deze prachtige zaal, evenals de Leden met bloemen en kransen door de kunstige handen der jonge dames zo smaakvol versierd, het eeuwfeest van haar bestaan gevierd moge worden, en dit door onze jongere Leden moge beleefd en herdacht worden; dat de Leden nog jarenlang van een hier gezellig en aangenaam verkeer mogen genieten, zijn de wensen, welke ik U van harte toevoeg."

Een herhaald gejuich bezegelen de met jeugdig vuur geuite woorden van de welbespraakte voorzitter.

Daarna bood de Voorzitter de Leden de erewijn aan en gaf voorlezing van verschillende telegrammen van deelneming aan het feest van tijdelijke afwezige en buiten de stad woonachtige Leden.

Onderwijl gaf de Stedelijke Fanfare een matinée voor het Sociëteitslokaal. Te 5 uren namiddag bood de fanfare "St. Antonius" de feestvierende vereniging in haar tuin een concert aan, dat druk bezocht werd.

Door de Heer van Dooren, Directeur der fanfare, was voor deze gelegenheid een mars gearrangeerd: "Souvenir d'Amicitia", welke bij de uitvoering gebisseerd werd.

Te half negen verenigden zich de Leden met hunne Dames in het schitterend verlichte Sociëteitslokaal, alwaar de liedertafel "Cercle St. Cécile" met medewerking van de Heer De Haas uit Rotterdam een welgeslaagd concert gaf, dat voorafgegaan werd door een welgekozen woord van verwelkoming door de Voorzitter en gevolgd werd door tal van toasts, welke alle betrekking hadden op het gouden feest, dat de Sociëteit vierde en op de personen, die zich zowel jegens haar of jegens het feest zelve verdienstelijk gemaakt hebben.

Hiermede was de eerste dag der feestviering ten einde, de tweede zou de Leden verenigen aan een feestbanket der Sociëteit.

De fraai versierde tafel nodigde tot aanzitten uit. Ook hier waren het wederom dameshanden, die met bloemen en andere kunstmiddeltjes een feestelijk aanzien aan de disch geschonken hadden.

Het welvoorziene menu en de fijne wijnkaart deden spoedig aan tafel een gezellige toon heersen, zodat na afloop van het souper de sluisen der welsprekendheid zich van alle zijden openden. Vele Leden voerden het woord. In schitterende improvisaties bracht men hulde aan het Bestuur, aan de feestcommissie, aan de Leden, die meer dan 25 jaren lid der Sociëteit waren, aan vroegere bestuurders; men dronk op de welwillendheid, waarmede de Dames zich voor het versieren der Sociëteit geïnteresseerd hadden; men stelde heildronken in op de verdienstelijke ceremoniemeester, in één woord: men heeft getoast op alles en allen.

De serenades, die beide fanfares gaven, brachten een goede afwisseling, terwijl de Leden der liedertafel door komische en ernstige voordrachten

en door het geven van tableaux vivants veel meegewerkt hebben om het geheel tot een uiterst gezellige en aangename avond te maken. Wij ontlenen hierbij nog aan een speech van de Heer de Gruiter het volgende:

"..... mij het gevoel van vreugde klopt ook het hart van erkentelijkheid voor allen, die deze Vereniging bevorderlijk zijn geweest. Onnodig, ja overbodig, acht ik het over de vriendschap en haar trouwe gezellen uit te wijden; de reïne vriendschap, die de Maatschappij zo aangenaam is, kan immers niet genoeg worden geprezen.

Ik zal mij bepalen, enige woorden te wijden van dank en erkentelijkheid aan onze geachte President. Dat achtenswaardig Hoofd, heden het oudste Lid en de enigste 42 jarige jubilaris, verdient zonder twijfel onze hoogachting en erkentelijkheid. Dank zeggen wij U, Geachte President en jubilaris, voor de moeiten, die gij U hebt getroost, deze Sociëteit op hechte grondslag te bouwen en de hoeksteen, die vriendschap is, te steunen.

Ontvang bij deze heildronk de erkentelijkheid, die wij U schuldig zijn, voor de beïjvering en getrouwheid, die gij gedurende 12 jaren als President aan dit gezelschap hebt getoond. Onze harten kloppen van vreugde, U op deze heuglijke dag driewerf geluk toe te roepen en onze hulde en felicitaties aan te bieden. Bij dit geluk herdenk ik ook alle onze Presidenten en al de Bestuursleden, voor al het goede in het belang der Sociëteit gedaan.

Ik herdenk alle Leden, die ooit in ere deel uitmaakten van ons gezelschap en niet in het minst de Heren Oprichters, die helaas zijn heengegaan en waarvan onlangs de laatste achtenswaardige ons door de dood is ontrukkt. Hem was reeds een zetel op dit feest toebedacht, doch helaas het mocht niet zijn. Toch herinneren wij hem en zijn alle anderen dankbaar voor de stichting van dit bolwerk der vriendschap..... "

Op voorstel van de Heer Burgemeester Francois Coenen werd onder luide bijvalsbetuigingen aan Hare Majesteiten de Koningin en Koningin-Regentes een telegram verzonden van de volgende inhoud:

"Aan Hare Majesteiten de Koningin en de Koningin-Regentes, Soestdijk.

De Leden der Sociëteit Amicitia te Weert, in vergadering bijeen ter herdenking van het vijftigjarig bestaan hunner Vereniging, brengen Uwe Majesteiten eerbiedig de hulde hunner onderdanige verknochtheid en trouw.

Truyens, Voorzitter.  
Clerx, Sekretaris.

Hierop had de Sociëteit het genoegen het volgende antwoord te mogen ontvangen:

"Truyens, Voorzitter Amicitia, Weert.

Hare Majesteit de Koningin-Regentes draagt mij op aan de Leden der Sociëteit Hoogstderzelve dank over te brengen.

Adjutant van Dienst  
Van den Bosch".

Tenslotte werd bij monde van de President aan de beide fanfares en de liedertafel "Cercle St. Cécile" een fraai bewerkte zilveren herinneringsmedaille geschonken voor de door hen gepresteerde diensten.

1893.

In 1893 trad de Heer H. Clerx af als Sekretaris. In diens plaats werd de Heer H. Schillings, notaris, benoemd, die echter op 4 maart 1895 aftrad en opgevolgd werd door de Heer Henri Jansen, Sekretaris der Gemeente Weert, Sekretaris tot 1906.

1894.

In 1894 werd er een nieuwe Sociëteit opgericht n.l. "De Unie". Deze was gevestigd boven café Fanfare, het huidige Vlaaihuis op de Markt. In 1894 werd hun reglement samengesteld. President hiervan was Aug. Boost van Kuffeler; J. Wiertz en J. Meewis, Commissarissen; J.H. Rietra, Penningmeester en onze latere President, Emm. Smeets, Sekretaris. Dit was een Sociëteit van jongeren, die in latere jaren is opgegaan in "Amicitia".



President Peter Hubert Hermans. Geboren 27-4-1852. Overleden 10-2-1922.  
President van 1896 tot 1922.

1895.

Op 25 maart 1895 waren de Leden tot een buitengewone vergadering opgeroepen ter viering van de 70ste verjaardag van President Truyens.

Op die avond werd aan ieder der Leden een  $\frac{1}{2}$  fles wijn aangeboden, terwijl de Sekretaris (de Heer H. Schillings) het woord voerde en de jubilaris in naam van Amicitia aanbiedt als bewijs van sympathie en ter herinnering aan deze dag: Een prachtige Presidentshamer. (zwart ebbenhout met zilver gemon-teerd).

Het was die avond feest binnen het Sociëteitsgebouw; jong en oud wedijverden om de grijze Voorzitter te huldigen, zodat bij het huiswaarts keren met recht gezegd kon worden, dat zelden in Amicitia zulk een mooi feest - zo geheel onverwacht, onvoorbereid - is gevierd geworden.

Meer en meer, luider en luider werd door de Leden, ook namens hunne familie geklaagd, dat voor Dames en Heren niets gedaan werd om de lange wintertijd eens wat op te vrolijken, hetzij door het engageren van een vreemd gezelschap (toneel of muziek) of door het oprichten van een toneel- en muziekge-zelschap uit de Leden. Dit alles te saam gebonden gaf aanleiding tot het besluit van enige Heren-Leden tot het oprichten van een toneel- en muziek-vereniging.

Zij ontving de naam van "Thalia". De Leden waren:

P.I. Bakker, Rijksontvanger; H. Loder, Directeur Post- en Telegraafkantoer;

H. Gerber, Ontvanger der Registratie en Plaatsvervangend Kantonrechter;

Valbert Moris, (Parijzenaar) Fabrikant;

André Loix, Bierbrouwer;

Aug. Zeguers, Opzichter Prov. Waterstaat;

Emmanuel Smeets en Joseph Smeets, Boek- en Steendrukkers;

alsmede met hulp van de Heren Arnold Jansen, bierbrouwer; Henri van Aubel, reeder, en Henri Meewissen, piano.

1896.

In 1896 (februari) gaf Thalia haar eerste voorstelling in het lokaal. Men kwam voor het voetlicht met het groot toneelstuk "'t Was maar een loods of Baboe Rita", benevens een uitgebreid programma voor zang, piano, viool en voordracht.

Het was inderdaad een welgeslaagde feestavond. Luide was het applaus en even luid de roep naar een spoedig weerzien.

Thalia gaf in het najaar haar tweede avond met een Hollands blijspel: "Papa van Arcken" van E. Siegens en het Franse blijspel: "Monsieur le Pourceaunuc" van Molière.

In februari 1896 had er ook een biljartconcours plaats, waaraan door veel Leden werd deelgenomen.

Overlijden van President Truyens, 23 oktober 1896.

Oktober 1896 was een droevige tijd voor Amicitia. De grijze Voorzitter, die 16 jaren aan het hoofd had gestaan van onze Sociëteit, kwam ons te ontvallen. Op zijn uitvaart ontbrak geen enkel lid.

In de vergadering van Allerzielendag sprak de waarnemende Voorzitter in een plechtige lofredede over de vele verdiensten van de overledene, ons aller vriend. "Truyens was voor Amicitia een goed President, onderhoudend, gezellig, maar ook vastberaden; hij bezat veel gaven naar geest en hart. Truyens was alles voor Amicitia, wijl hij Amicitia lief had en in zijn gehechtheid aan zijn Sociëteit, ook de lust vond om voor Amicitia alles te zijn".

De vergadering hoorde staande deze rede aan en werd bij wijze van rouw daarna gesloten.

Hub. Hermans gekozen tot President.

In de vergadering van 16 november 1896 werd tot opvolger van wijlen de Heer Truyens gekozen tot President: de Heer Hubert Hermans, Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, grossier, wonende op de Oelemarkt, die thans (1912) na 16 jaren nog met jeugdige vuur aan het hoofd staat van Amicitia.



1897.

In 1897 had nog een derde en zelfs een vierde voorstelling plaats van Thalia, die even als haar voorgangsters zeer in de smaak vielen van Heren Leden en hun familie.....de zaal bleek te klein voor de gasten..... het kleine toneeltje (Schreurskämmerke) ongeschikt voor flink toneelspel, grimering en verkleeding. Verschillende Leden stelden voor, om van Sociëteitswege over te gaan tot het bouwen van een ruime concertzaal in de tuin van Amicitia, waarin de toneeluitvoeringen konden plaats hebben en ook de gelegenheid geboden, deze o.a. met kermis, carnavalsdagen aan andere gezelschappen te verhuren; doch het bleef bij plannen maken..... tot enkele wakkere stadgenoten voor eigen rekening ruime concertlokalen bouwden, lokalen die modieus ingericht, voldoende verwarmd, verlicht, voorzien van grote toneelruimte, requisieten en kleedkamers. Toen vervielen de plannen van Amicitia en de grote ruimte achter het gebouw bleef onbenut. Als tusslotte in 1897-1898 het grootste gedeelte der werkende leden van Thalia naar elders werden overgeplaatst of Weert metterwoon verlieten en bij de andere leden geen animo bestond, Thalia door een ferm ledental in leven te houden.....toen eindigde ook het kortstondige leven van Thalia. Sic transit.....

1898 t/m 1906.

Uitgezonderd het jaar 1901, valt over deze jaren niet veel te vermelden. In 1901 werd de Sociëteit bezocht door Jhr. Victor de Stuers, Referendaris van Kunst en Wetenschappen te 's Gravenhage. In juni 1901 gekozen als lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, District Weert, zond Z.H.E.Gestr. het volgende telegram:

"Ontvangt Heren Leden van Sociëteit Amicitia mijn hartelijke dank".

1907.

Frans van de Laar Sekretaris op 7-1-1907.

In de vergadering van 7 januari 1907 werd tengevolge van het bedanken van de Heer Henri Jansen als Sekretaris van Amicitia, op deze dag in diens plaats gekozen de Heer Frans van de Laar. Per 1 november 1909 nam voornoemde Heer ontslag als Sekretaris.

In zijn plaats werd 6 december 1909 gekozen het Bestuurslid de Heer J.F. Pruyboom, Sekretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Weert. (Maaspoort).

In 1910 kwam te overlijden de Edelachtbare Heer Piet Hendriks, Wethouder, en een der oudste Leden van Amicitia. De Leden waren tegenwoordig zowel in de kerk als op onze dodenakker.

Hypotheek.

In mei 1910 werd de hypotheek (Jac. Kemmere) groot f 4500,- opgezegd en overgenomen door het medelid, de Heer Frans Meeuwis.

1911.

Half vasten 1911 had er voor Heren Leden, hunne Dames en huisgenoten een toneelvoorstelling plaats in het Concertgebouw van de Heer M. Kneepkens. (Brabantsch Toneel).

Het jaar 1911 bracht Amicitia verscheidene bedroevende verliezen aan. Wij verloren door de dood ons Geacht Medelid de Edelachtbare Heer Felix Janssens, Burgemeester van Weert, die, lid geworden in 1869, ruim 42 jaren dit onafgebroken bleef. Verder de Edelachtbare Heer Louis Joosten, Raadslid en Lid van Provinciale Staten. Hij was 39 jaar lid van Amicitia. Verder nog de Heer Brugman (39 jaar lid) en de Heer André Loix (26 jaar lid). Allen waren getrouwe bezoekers van de Sociëteit. De Leden toonden hun erkentelijkheid door in groot aantal tegenwoordig te zijn op het kerkhof.

1912. Jubilé 70 jarig bestaan op 22 oktober 1912.

Zo zijn we dan genaderd tot dit plechtig ogenblik der viering van ons aller feest, ons 70 jarig jubilé.

Op 22 oktober 1912 telde de Sociëteit: 1 Erelid  
71 gewone Leden  
11 honoraire Leden  
3 Juniores Leden

Een totaal van 86 Leden.

De Heer Pruyboom gaat in zijn verslag als volgt verder:

"Thans geachte medeleden bevind ik mij aan het eind van dit verslag, relaas dat gaandeweg uitgebreider werd dan ik aanvankelijk dacht.

Doch onder het doorsnuffelen van al die oude papieren en registers, leek het mij een schending van het verleden van Amicitia, indien ik niet even stil bleef staan bij de vermeldingswaardige momenten en de markante figuren van het verleden..... vooral bij die mannen, die zoveel deden om niet enkel de naam van onze Sociëteit, doch ook het aanzien van Weert zo hoog mogelijk te houden.

Amicitia was 70 jaren lang de Vereniging, die de kern van de Weerter burgerij in zich opnam. Amicitia leefde met Weert mede; daar sloeg de hartader van het wel en wee van onze stad; Amicitia was als het ware de thermometer van het bestaan en de ontwikkeling van onze dierbare Gemeente.

Liet ik U, Mijne Heren, in deze overigens vrij dorre opsomming van getallen en feiten, personen en hun karakter als in een film voor d'ogen stellen.... dan geschiedde dit alleen uit de zucht en het verlangen, om bij U allen levendig te houden de innerlijke en werkdadige liefde voor onze Sociëteit.. vooral als aansporing voor onze jongere Leden om het voetspoor hunner voorouders te volgen, het gebouw, de Vereniging, die zij onder zoveel opofferingen stichtten en met nog meer moed en volharding in stand hielden, niet alleen te blijven steunen, sterker te maken en Amicitia te doen blijven, de plek waar men gaarne leeft, waar vriendschap en onderlinge waardering hun hoogtij vieren, waar zelfs het gedrukt gemoed rust en verademing vindt en het onderling gesprek de moede geest moed en veerkracht hergeeft.

Amicitia blijve ons goed heilig pand;  
Heilig de as van hen, die wij als stichters herdenken;  
Zo moet die geest ons steeds verenigen,  
Zo moeten wij, door haar beschenen,  
Ons altoos koestren in haar licht,  
Door haar voor alle leed beveiligd,  
Blijve Amicitia aan eendracht en aan Weert geheiligd."

Tot zover het verslag van de Heer J. Pruyboom.

Hieronder volgen de uitnodiging en de programma's der feestdagen bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan, ontleend aan oude krantenknipsels.

++++  
Sociëteit "Amicitia" Weert. Oktober 1912.

Aan Heren Leden der Sociëteit,

Mijne Heren,

Wij hebben de eer U het programma aan te bieden van de plechtige viering van het

70-jarig bestaan der Sociëteit

op dinsdag en woensdag 22 en 23 oktober a.s.

Het zal ons verheugen indien de Leden, door in grote getale aanwezig te zijn daardoor blijk geven van hun belangstelling.

Namens het Bestuur,  
w.g. Hubert Hermans, Voorzitter  
w.g. J.F. Pruyboom, Sekretaris.

1842.

Sociëteit "Amicitia" Weert.

1912.

Programma.

ter plechtige viering van het 70-jarig bestaan.

Dinsdag 22 oktober 1912.

Voormiddags 10 uren. Plechtige H. Mis in de Parochiekerk, ter herdenking der overleden en tot intentie der levende Leden.

Om 11 uur. Feestvergadering in het lokaal.

1. Openingsrede van de President van Amicitia, die daarbij de erewijn zal aanbieden.
2. Overzicht vanaf de oprichting der Sociëteit op 15 oktober 1842 tot heden door de Heer J. Pruyboom, Sekretaris van Amicitia.
3. Begroeting van de Heer Camille Esser als oudste lid van Amicitia door de Heer H. Clerx, bestuurslid.
4. Antwoord van de Heer C. Esser.
5. Slotwoord en sluiting.

Om 8 uur 's avonds souper aangeboden door Amicitia aan alle Leden, in het lokaal.

Gedurende het souper en na afloop muziek.

Woensdag 23 oktober 1912.

's avonds te half zeven (precies)

CONCERT

te geven door het dubbel-kwartet van de Vereniging  
"Roermonds Mannenkoor"

in de zaal  
van de Heer A. Neeskens Beekstraat.  
Programma's in de zaal.

Te tien uur:

BAL.

onder leiding van de Heer Fr. v. Rooy te Venlo.

Balboekjes in de zaal.

Concert en bal toegankelijk voor alle Leden, hun huisgenoten en geïntroduceerde Dames.

-----  
Voor Heren, die aan het bal deelnemen, is avond-  
toilet en witte handschoenen verplichtend.

Presentielijst van de Feestvergadering en het souper op 22-10-1912.

geplaatst achter het verslag van de Heer Pruymboom.

<u>Namen</u>	<u>Lid geworden</u>	<u>Namen</u>	<u>Lid geworden</u>
1. Beelen P.	1892 +	44. Theunissen A.	1907 +
2. Broens Nic.	1877 -	45. Theunissen H.	1905 +
3. Caris Frans	1908 +	46. Theunissen Scholl	1908 +
4. Caris Louis	? +	47. Vaessen Ger.	1891 -
5. Clercx Henri	1886 +	48. v. Asten Fr.	1892 +
6. Clercx Pierre	1898 +	49. v. Aubel H.	1888 +
7. Driessens	? +	50. v. Brussel Th.	1905 -
8. Esser Camille	1867 +	51. v.d. Bosch P.	? +
9. Esser Henri	1900 -	52. v.d. Broek Fr.	1909 +
10. Jamin	1909 +	53. v. Geleuken	1909 -
11. Hanraets M.	? +	54. v.d. Laar Fr.	1902 +
12. Hendriks Jan	? +	55. v.d. Laar H.	1895 +
13. Hendriks M.	1907 +	56. v.d. Venne J.	1907 +
14. Hermans Hub.	1871 +	57. v.d. Eynden F.	? +
15. Hupperetz E.	1903 +	58. v.d. Eynden J.	1879 +
16. Jansen Arn.	1891 +	59. v. Mierlo W.	1906 +
17. Jansen Cas.	? -	60. Verhaaren	1908 +
18. Jansen Henri	1871 +	61. Vermeulen Fr.	1907 -
19. Jansen Paulus	1905 +	62. Verstraeten	1884 -
20. Jansen Constant	1876 -	63. Dr. Vrancken Math.	1898 +
21. Joosten Frans	? -	64. Weegels H.	1905 +
22. Kampers J.	1907 +	65. Weekers Em.	1909 +
23. Kemmere Jac.	? +	66. Dor Lucien	1895 -
24. Kemmere M.	? +	67. v.d. Bergh J.	1911 +
25. Kneepkens Aug.	1880 -	68. Weekers Peter	1885 +
26. Kneepkens Leo	? +	69. v. Geldrop A.	1912 -
27. Kneepkens Math.	1891 +	70. Veugelers	1912 -
28. Leenders	1886 +	71. Hermans J.	1912 +
29. Mathijssen Herm.	1910 +	72. Jansen Louis	1911 +
30. Meeuwis Frans	1902 +	73. Kolkman W.	1912 +
31. Meeuwis M.	1907 +	74. Bauterse	1912 -
32. Dr. Peters	1901 -	75. Beys L.	1912 -
33. Peeters Willem	1910 +	76. Dubois, Ontv.Reg.	1912 -
34. Pruymboom J.	1892 +	77. Keulen, Ontvanger	1912 +
35. Smeets Emm.	? +	78. Joosten P.	1912 -
36. Smeets Jos.	? -	79. Sweers Ing.S.S.	1912 +
37. Specken Jac.	1909 +	80. Eekels A.	1912 +
38. Specken Jos.	? +	81. v.d.Broek Pierre	1912 +
39. Schillings H.	1892 +	82. Jhr.v.d.Brandeler,	
40. Russel Ed.	1907 -	Griffier	1912 +
41. Steegmans H.	1907 +		
42. Steegmans I.	1898 +	<u>Juniorenleden:</u>	
43. Suylen W.	1905 +	83. Weekers H.	+
		84. Weekers I.	+
		85. Hermans A.	-

De met een + aangetekende personen waren op het feest aanwezig.

Toen het 70-jarig bestaan gevierd werd telde de Sociëteit 86 Leden, waarvan 1 Ereid n.l. Zijne Excellentie Mr. M. Kolkman, destijds Minister van Financiën, 71 gewone Leden, 11 honoraire Leden en 3 junioren-Leden. Opmerkelijk is, dat uit het verslag van de Heer J. Pruymboom blijkt, dat van de Leden der Sociëteit niet alleen verwacht werd, dat er een onderlinge vriendschap aanwezig was en dat men elkaar hielp, waar dat nodig was, maar ook dat er van hen verwacht werd dat zij de naam van Weert zo hoog mogelijk hielden.

Vanaf het 70-jarig bestaansfeest tot 23 juli 1945 zijn de gegevens verzameld uit de jaargangen van "Het Kanton Weert" en uit verhalen van Leden.



1913 t/m 1917.

Het liep tegen de eerste wereldoorlog. Het leek wel op de stilte voor de storm. Over de jaren 1913 en 1914 is nergens iets te vinden. Tot overmaat van ramp zijn de jaargangen van Het Kanton Weert over deze beide jaren op een of andere manier verloren gegaan. Toch kunnen we uit de schaarse berichten over de jaren '15, '16 en '17 opmaken, dat het Sociëteitsleven in de oorlogsjaren van de eerste wereldoorlog gewoon zijn gang ging.

Met kermis 1915 bood Amicitia aan haar Leden met hun Dames een Concert aan, gegeven door de Stafmuziek van het 10e Regiment Infanterie onder leiding van dirigent Rap.

Op 6 februari 1916 werd er in Amicitia een concert gegeven door de Heer E. Gabriëls, baritonzanger, en H. Tijssen, pianist te Roermond. De acoustiek voldeed echter niet. Men zag toen weer graag een concertzaal of een vergroot Amicitia.

Uit enkele berichten, die zijdelings met de Sociëteit te maken hebben, valt op te maken, dat de borrel in 1916 7 centen kostte en dat de kermis van 1916 zo rustig verliep, dat er geen enkel proces-verbaal werd opgemaakt.

In deze oorlogsjaren mocht geen carnaval gevierd worden op straat en in andere publieke gelegenheden. Ook de kermissen werden alleen maar gevierd in café's en dansgelegenheden. Voor de jeugd waren er dan ook geen kermis-attracties. De militaire commandant gaf hiertoe geen verlof en de jeugd werd dan ook bezig gehouden met voetbalwedstrijden.

Opmerkelijk is, dat over onze zustersociëteit "Corona" in deze jaren veel meer is gepubliceerd.

Het 75-jarig bestaan van de Sociëteit "Amicitia" 15 december 1917.

Einde 1917 komt er wat meer leven in de brouwerij. Op 8 december 1917 verscheen het bericht, dat het 75-jarig bestaan van de Sociëteit feestelijk herdacht zou worden.

Dit gebeurde dan ook op zaterdag 15 december 1917. Op die dag wapperde de Nederlandse driekleur van de gevel van het Sociëteitsgebouw. 's Avonds werd er in de versierde lokalen een feest-souper gegeven, waaraan door bijna alle Leden werd deelgenomen.

Door het Bestuur werd het volgende telegram verzonden aan H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik:

"Sociëteit "Amicitia" te Weert, heden vierend haar 75-jarig bestaan, brengt Uwe Majesteit de Koningin en Hoogstderzelver Gemaal Prins Hendrik eerbiedige hulde en betuigt hare onderdanige verknochtheid en trouw.

Namens de Sociëteit "Amicitia"

Hub. Hermans, Voorzitter."

Daarop werd het volgende antwoord ontvangen:

"Hermans, Voorzitter Sociëteit "Amicitia" Weert.

Hare Majesteit de Koningin en Hoogstderzelver Gemaal dragen mij op, de Sociëteit "Amicitia" te Weert, hunnen oprechte dank te betuigen voor vertolking der gevoelens van trouw en verknochtheid en gebrachte hulde.

Adjutant van Dienst

Ruys."

In de loop van deze avond bracht de Harmonie "St. Antonius" een luisterrijke serenade.

Naast meerdere toasts bracht de Secretaris der Sociëteit, de Heer J. Pruyboom, een keurig verslag uit over de afgelopen 75 jaren, en werd besloten van de gewezen presidenten en van de tegenwoordige president portretten te laten vervaardigen.

Ook werd gedurende de avond een Collecte voor de armen van Weert gehouden, die f 140,- opbracht en waarvan de ene helft gegeven werd aan de St. Vincentiusvereniging en de andere helft aan de Algemene Arme.

Gedurende het supper bracht Mej. Nelly Neeskens verschillende mooie pianostukken ten gehore.

8 januari 1918.

Aansluitende op het 75-jarig bestaansfeest werd op dinsdag 8 januari 1918

voor de Leden, hun huisgenoten en geïntroduceerde Dames een soiree amusante met bal aangeboden in de zaal van de Heer Neeskens, Beekstraat.

Voor deze gelegenheid was geëngageerd de Heer J. Louis Pisuisse, cabaretzanger van het Centraal Theater te Amsterdam en de Heer Jan Hemsing aan de piano.

De verwachting, die men van hun zangvoordrachten had, was in Weert niet gering, omdat meerderen reeds te Amsterdam, hun prestaties kenden en een goede roep hun was vooruitgegaan.

Het buitengewoon geacheveerd en zo zeer gewaardeerd beschaafd voordragen van de Heer Pisuisse maakte het dan ook tot een kunstgenot, hem in zijn verschillende voordrachten te volgen. De Heer Hemsing stond hem trouw ter zijde en zijn zang en zijn spel hadden eveneens veel verdiensten.

Tot slot van de avond had een zeer geanimeerd bal plaats onder de aangename en bekwame leiding van de Heer Frans v. Rooy uit Venlo. Deze balletmeester was te Weert geen onbekende. Hij had deze avond bijzonder verdienstvol ge-arrangeerd.

Zo is het 75-jarig bestaan der Sociëteit "Amicitia" op plechtige en aangename wijze herdacht. Het feest heeft zeker bij de talrijke Leden en hun families een prettige herinnering nagelaten.

Het Kanton Weert bood de beste wensen aan de jubilerende Vereniging aan en wenste haar een klimmende bloei toe.

Vrijdag 19 april 1918 overleed de Heer Camille Esser. Hij was toen het oudste lid van de Sociëteit "Amicitia". Hij was bestuurslid. Zijn wijze raad en helder doorzicht werd ten zeerste gewaardeerd. Zijn zienswijzen en raadgevingen werden op hoge prijs gesteld.

26 januari 1919 gingen President en Secretaris van "Amicitia" de jubilerende zustervereniging "Onze Club" bij haar 10-jarig bestaansfeest fêteren.

Op 5 april 1920 vierde "Corona" haar koperen bestaansfeest en wederom ging het Bestuur feliciteren.

Het feest van 24 april 1920.

Dit feest lijkt me een "inhaalfeest" te zijn geweest na de langdurige slaap.

Op deze dag n.l. bood "Amicitia" aan H.H. Leden met hun Dames en geïntroduceerden een feestavond aan in de concertzaal van de Heer Wijckmans. De zaal was mooi versierd. Het toneelscherm was dichtgelaten en de muziek was tegen het podium geplaatst.

Na de begroeting door het Bestuur entameerde het ensemble van de militaire Kapel van het 2e Regiment Infanterie haar fraai programma. Er werd ten gehore gebracht: de Ouverture van Weber's Oberon en de Fantaisie Faust. Vooral deze laatste getuigde van de juiste opvatting van Gounod's meesterstuk.

Het Wiener Trio, bestaande uit de Dames Maria, Gretha en Else Hilger, verschaftte een waar kunstgenot.

De meesterlijke techniek, het warme temperament waarmede de Sonate van Locatelli, de Romanza en Spanischer Tanz van Sarasate, de Tarentella van Popper, gespeeld werden, het meesterlijke samenspel, dat zo schitterend naar voren kwam in het beroemd Trio van Tsjchaikowski, gaf aan het programma en de hele avond een bijzondere charme.

Als "Amicitia" bij monde van het Bestuur van de Sociëteit en van de Regulingscommissie de jeugdige en zo veel belovende artiesten complimenteerden en namens "Amicitia" een garve levende rode rozen overhandigden, gaf dit aanleiding tot een hartelijk en langdurig applaus van alle aanwezigen en bleek hierdoor ten volle, hoezeer met deze welverdiende hulde werd gesympatiseerd.

Het hierop volgende gedeelte van de feestavond bestond uit een groot bal, dat onder de gegeven omstandigheden, n.l. uitstekende dansmuziek, goede leiding van de balletmeester, een spiegelgladde vloer en de geanimeerde stemming der gasten, alle kans op slagen bood, is inderdaad in alle opzichten te volle geslaagd.

De vlugge bediening van het welvoorzien en goed gesoigneerde buffet in handen van de Heer Wijckmans, eigenaar der feestzaal, getuigde van ernstig



President Emmanuel Smeets. Geboren 8-5-1867. Overleden 2-8-1930.  
President van 1922 tot 1930.

willen om het de gasten zo aangenaam mogelijk te maken. De Heer Wijckmans ontving hiervoor dan ook een welverdiend compliment.  
"Amicitia" vierde wederom een schoon feest, dat nog lang zou blijven voor leven in de aangename herinnering der Leden en van hun genodigden, een feestavond, die zich waardig aansloot aan de reeks der goed geslaagde "Amicitia-feesten".

#### 1921.

De Heer Hub. Hermans vierde zijn 25-jarig jubileum als President. Na het vieren van dit feest nam hij in december 1921 ontslag als President.

#### 1922.

In januari 1922 werd tot President gekozen de Heer Emm. Smeets.

16 februari overleed oud-President Hub. Hermans. Op 16 februari werd hij mede door de Sociëteit ten grave gedragen. 'n Prachtig bloemstuk van de Sociëteit "Amicitia" lag op de lijkbaar.

In april 1872 werd hij lid van Amicitia en op 16 november 1896, bij de doo van de Heer Truyens werd hij gekozen tot President.

Vrijdag 8 maart 1922 werd het dak van de Sociëteit zwaar getroffen door een storm.

Woensdag 19 december 1923 overleed de Heer Piet Clerx, die algemeen de "kindervriend" genoemd werd. Op zijn begrafenis waren veel Leden aanwezig

#### 20 mei 1924.

De Sociëteit "Amicitia" neemt deel aan de optocht, die gehouden werd bij gelegenheid van de viering van het Gouden Priesterfeest van de Hoogeerwaarde Heer Ed. Haenen, Kanunnik en Pastoor-Deken te Weert.

#### 1925.

Evenals andere jaren zou Sociëteit "Amicitia" bij kermisdagen haar lokaliteiten beschikbaar stellen voor het publiek tot 20 uur.

Op maandag- en dinsdagavond met kermis zouden er Cabaret- en dansavonden zijn voor Leden en geïntroduceerde vreemdelingen. De Heer Jos Smeets uit Maastricht droeg zorg voor de nodige afwisseling.

#### 17 november.

Dinsdag 17 november werd door Sociëteit "Amicitia" om half negen in haar lokaal aan haar Leden en geïntroduceerde vreemdelingen een soirée aangeboden. Deze muziekkavond werd gegeven door het Boheems Trio, de jongedames Chlelna. Gezien het keurig verzorgde programma en de gunstige persrecensies verwachtte men, dat men van deze avond een gretig gebruik zou maken.

#### 1926.

De Heer A. Kneepkens kreeg een onderscheiding n.l. 2e klas van het Duitse Rode Kruis.

In 1926 begon men met bridgen op de Sociëteit. De Heer W. Gruythuysen was in dit jaar lid geworden en was een van de eerste bridgers. Hij was ook jarenlang de jongste. In de Sociëteit hangt nu nog een foto van de eerste bridgers, die gemaakt werd op 11 juli 1932. De club heette "Amicitia".

Op zekere maandagavond waren alle bridgers in het zwart aanwezig. Toen de Heer W. Gruythuysen binnenkwam werd hij proficiat gewenst en daarna duwde men hem naar het raam. De Heer M.v. Kimmenade bood Walt namens de bridgeclub een stamboom aan van de Familie Gruythuysen. Dit was in 1933. Daarna ging men naar hotel Germania voor een etentje. M.v. Asten werd hierbij gepromoveerd tot erekok.

Tijdens de oorlog van '40-'45 moest men geregeld van stamlokaal verwisselen. De club kreeg toen de naam: "De Vluchtheuvel". Men trok van het ene hotel naar het andere. Eerst naar "De Engel", vandaar naar "Juliana", toen naar "Hotel Lenders" en vervolgens weer naar de Sociëteit. Deze bridgeclub leeft nog voort in de "woensdagavond" bridgeclub. Einde 1969 leven van deze eerste bridgers nog de Heren Walter Gruythuysen, Graad Janssen





Bridgeclub „Amicitia” in 1932. Van links naar rechts: Walter Gruythuysen, Michel Spaas, Matthieu v. Kimmenade, Willy Peeters, Frans v.d. Laar, Frans v.d. Eynden, Kastelein Meyboom, Piet v.d. Bosch, Piet v. Dooren, Laurent Spaas, Mathieu v. Asten, Graad Janssen (veearts), Math. Frissen, Math. Hendriks.



President Matheus Hendriks. Geboren 2-12-1879. Overleden 19-12-1955.  
President van 1930 tot 1956.

(Maastricht) en Michel Spaas.

1927.

De Sociëteit nam in '27 deel aan de Carnavalsoptocht.

Men leverde voor de optocht een praalwagen, voorstellende Prins Carnaval met hofstoet, edelen, schildknappen, lijfwacht, sterrenwichelaars, narren enz.

Van de praalwagens behaalde "Amicitia" de eerste prijs, zijnde f 25,-.

De eerste officiële Prins Carnaval was Giel Poell, zijn adjudant was Walter Gruythuysen.

16 september vierde Sociëteit Corona haar 4e lustrum. "Amicitia" was ter receptie aanwezig en overhandigde Corona een attentie.

Voorzitter Wolfs van Corona dankte "Amicitia" en sprak de wens uit met elkaar samen te werken. President Emm. Smeets van "Amicitia" dankte op zijn beurt en zei de medewerking van "Amicitia" toe.

Van de nu volgende jaren tot aan het einde van de tweede wereldoorlog zijn de berichten zeer schaars. Wel kunnen we veronderstellen, dat het gewone leven in de Sociëteit, althans tot aan de oorlog, gewoon doorgang vond.



Carnavalsoptocht 1932. Van links naar rechts: no.2: Sjraar Vaessen, no. 3 Math. Hendriks, no. 4: Walt. Gruythuysen. 2e rij van rechts naar links: Pierre Haenen, Jan Smulders, Frans v.d. Broek, Jansen, Cas Jansen. Fr. v.d. Laar, (2e van boven), Piet Peeters (boven).

1930.

Als bijzonderheid wordt over het jaar 1930 vertelt, dat de Heer Jac. Kemmere, toen hij 85 jaar was, in de Sociëteit nog een potje biljart speelde tegen een andere liefhebber, waarbij hij zonder bril nog series maakte van 7, 17 en 5.

26 juli 1930. Overlijden van President Emm. Smeets.

Deze man vervulde vele openbare functies o.a. Hoofdredacteur van het Kanton Weert, Regent van 't St. Jans Gasthuis. Hij was hoogstaand in levensopvatting en levenshouding, eerlijk en stipt rechtvaardig.

Ondanks zijn drukke werkzaamheden lag "Amicitia" hem na aan het hart. Bijna dagelijks verbleef hij met zijn vrienden op de Sociëteit. Als President van "Amicitia" leidde hij de vereniging met vaste hand. Toch eerbiedigde hij ieders mening en wist hij steeds ieder voor zijn inzichten te winnen. Hij was blij als hij nu en dan een flinke opleving in "Amicitia" kon constateren. Enige maanden voor zijn dood had hij zijn 25-jarig huwelijksfeest gevierd.

De Heer A. Joosten bracht in naam van alle Leden op de zeer drukke begrafenis aan het graf dank aan de ontslapen Voorzitter voor alles wat hij voor "Amicitia" was en deed. De Heer A. Joosten noemde hem vriend en leidsman.

"Wij Leden van "Amicitia"", aldus de Heer Joosten, "beloven het U, dat de naam onzer Sociëteit voor ons geen holle klank is, maar dat wij ook daden zullen weten te stellen, daden van ware, oprechte vriendschap, van vriendschap, die reikt over het graf".

Zijn laatste woorden waren: "Vriend Emma, dierbare onvergetelijke Voorzitter van "Amicitia", slaapt zacht. Tot weerziens hierboven".

In een "Memoriam" van het Kanton Weert van vrijdag 1 augustus '30 werd geschreven in verband met de Sociëteit "Amicitia":

"En wat zal ik U zeggen van mijn vriend als Voorzitter der eerste Sociëteit "Amicitia" van Weert? Een reeks van eminente Voorzitters kende deze Vereniging sedert haar oprichting, ongeveer een eeuw terug, en als laatste dezer, was onze thans zo plotseling afgestorvene, een waardig figuur naast zijn voorgangers; de "Amicitia" lag hem na aan het hart. Dagelijks was hij na zijn kantoorwerkzaamheden aldaar bij zijn vrienden te vinden en wat deed het "onze President" goed als hij nu en dan een flinke opleving in dat Verenigingslokaal constateerde, door de gezellige kout, kaart- en biljardspel; "Amicitia" heeft een gevoelig verlies geleden.

1 september 1930. In deze vergadering werd tot President van "Amicitia" gekozen de Heer Math. Hendriks.

### 1933.

Op 12 november 1933 overleed de Heer Arnold Jansen, welke penningmeester was van de Sociëteit. Gedurende zijn penningmeesterschap werden nieuwe toiletten gemaakt. Hij werd als penningmeester opgevolgd door de Heer W. Gruythuysen.

### 1934.

Op 2 februari 1934 werd de Heer Jean Vaessen, namens de Sociëteit "Amicitia", lid van de Raad van Elf + 2.

### 1935.

Op 1 januari 1935 telde de Sociëteit 76 Leden en 5 honoraire Leden. De contributie bedroeg toen f 15,- per jaar.  
Op maandag 7 januari 1935 werd er een nieuw bestuur gekozen. De Heer M. Hendriks werd herkozen als President, de Heer J.F. Peters als Secretaris, de Heer W. Gruythuysen als Penningmeester, de Heer M. Weegels als Commissaris van orde en de Heren L. Spaas, L. Beys en Jean Vaessen als Directeuren. In 1935 werd het Sociëteitslokaal geheel gerestaureerd onder leiding van architect P. Weegels en voorzien van een nieuwe verlichting, nieuw buffet met bierpomp enz. In dit zelfde jaar kwam een voorstel van het Bestuur aan de orde om de oude achtergevel van de Sociëteit af te breken en het lokaal te vergroten door aanbouw van een veranda, terwijl dan tevens de tuin zou worden opgeknapt. Voor het realiseren van deze plannen werd door enige Heren een renteloos voorschot van f 500,- (tesamen f 1500,-) in uitzicht gesteld. Door een bepaalde oppositie van familieleden van de President, werd het voorstel van het Bestuur niet aangenomen. Door deze meningsverschillen bedankte de Heer W. Gruythuysen voor zijn functie als Penningmeester. Als opvolger van de Heer W. Gruythuysen werd in 1935 als Penningmeester gekozen de Heer Jean Vaessen, welke in 1958 is afgetreden en dus 24 jaar de functie van Penningmeester heeft waargenomen.

### 1937.

Op 1 januari 1937 waren er 75 Leden en 4 honoraire Leden.  
Op 1 februari werd de Heer Frans v.d. Eynden gekozen tot kastelein. Hij bleef dit tot na de oorlog.  
In 1937 bedankten zich vele Leden. We verloren er in dit jaar een twintigtal, zodat er op het einde van het jaar maar 55 Leden waren en 3 honoraire Leden.

### 1938.

31 januari 1938 had de geboorte plaats van Prinses Beatrix. Ook de Sociëteit deelde in de vreugde. 's Avonds om half vijf vertrok er vanaf de Biest een lichtstoet en trok naar het centrum van de stad.  
Mr. S. Smeets overhandigde aan de Burgemeester een fakkel, welke door deze werd aangestoken en vervolgens door een gymnast naar de vreugdeboom werd gebracht.

### 1939.

Om het Gemeentehuis te kunnen verbouwen had de Gemeente grond nodig van de Sociëteit. In de vergadering van maart 1939 werd door de Sociëteit met 41 van de 42 stemmen besloten tot verkoop van een gedeelte van de achter genoemde Sociëteit gelegen tuin aan de Gemeente, nodig voor de uitbreiding van het Gemeentehuis.  
De koopsom werd bepaald op f 4000,- voor het zuidelijk gedeelte van genoemde tuin in het verlengde van de muur van de Sociëteit met een oppervlakte van 485 m<sup>2</sup>.  
De Gemeente kreeg het recht tussen het overblijvende gedeelte en het door haar gekochte deel een muur te bouwen van 2½ m. hoogte, welke eigendom van de Gemeente zou blijven.  
Op 1 mei 1939 viel het Raadsbesluit tot verbouwing van het Gemeentehuis. Tevens werd besloten tot aankoop van de tuin van "Amicitia" voor een bedrag van f 4000,-.

#### 1940. Oorlogsdreiging en oorlog.

9 mei 1940 werd er 's avonds nog gekaart in de Sociëteit. Ook Burgemeester Kolkman was aanwezig. Na afloop ging de huidige President met de Heer Kolkman naar huis. Het gesprek ging over de oorlogsdreiging. Burgemeester Kolkman was 's avonds nog van mening, dat de Duitsers Nederland niet zouden binnenvallen. De andere morgen 10 mei waren ze er. Het Sociëteitsleven ging in dit jaar behoudens de gewone oorlogsmaatregelen zijn gewone gang. Het zou echter niet lang meer duren.

#### 1941.

In juli 1941 werd de Sociëteit door de Duitsers opgeheven. In deze maand werd door de Sicherheitsdienst een bezoek gebracht aan de Sociëteit. Bij de sluiting werd tevens de waarschuwing gegeven, dat iedere verdere actie ten gunste van de Sociëteit zou worden gestraft. De hele administratie werd in beslag genomen, evenals de financiën. Ondanks deze waarschuwing heeft het Bestuur nadien, zij het op andere plaatsen, meermalen vergaderd om zo goed mogelijk de belangen van de Sociëteit te behartigen. Het Bestuur moest echter met lede ogen aanzien, dat de Duitsers ook nog het gebouw in gebruik namen.

In de oorlogsjaren werd het gebouw bewoond door Duitsers en Russen.

Op het einde van de oorlog werd het ook nog door de Engelsen gebruikt.

Het gebouw was toen niet veel meer dan een varkensstal.

Op 24 augustus 1942 ontving de Heer Jean Vaessen een schrijven, dat hij het banksaldo van f 239,35 moest storten bij de Rotterdamse Bankvereniging ten gunste van de Commissaris van niet commerciële Verenigen.

De portretten en de foto's die in de Sociëteit hingen waren terecht gekomen in de kelder van 't huis van N.S.B.er Souren.

Op Dolle Dinsdag, toen vele N.S.B.ers gingen vluchten, bracht hij de sleutel van zijn huis bij de Heer Mathieu Gruythuysen met de boodschap erbij dat hij met de Sociëteitsgoederen kon doen wat hij wilde.

De Heer Mathieu Gruythuysen ging ze er direct uithalen en sloeg deze portretten en foto's zo lang op in het huis van zijn schoonvader, de Heer Giesen. Maar goed, dat hij dat gedaan had, want enkele uren later trokken er Duitsers in het huis.

Aan de Heer Mathieu Gruythuysen hebben wij het dus te danken, dat wij deze goederen nog in bezit hebben.

Hier en daar werd door het Bestuur vergaderd en door de Leden werd aan briden gedaan. Dit blijkt wel hieruit, dat de Heer W. Gruythuysen in 1944, toen hij 50 jaar werd, van zijn bridge-vrienden een oorkonde kreeg aangeboden, die nu nog op de Sociëteit hangt.

Het gebouw was in 1944 wel vrij gekomen, maar tot in 1945 werd het nog gebruikt als post van het Rode Kruis, waar de Heer Jean Vaessen de scepter zwaaide.

Vanaf 23 juli 1945 zijn de gegevens verzameld uit de notulen en jaarverslagen, die vanaf die datum ter beschikking zijn.





HIER VIND JE WEER DE CLUB VAN ACHT  
NU AANGEBROEID TOT NEGEN  
EN MIDDEN IN DE BENJAMIN  
HEM OP DEEZ SOAG DE ZEGEN

De club van acht. (Bridgeclub Amicitia). Te beginnen bij 't bord en dan naar rechts:  
Piet v. Dooren, Frans v.d. Laar, Michel Spaas, Burgemeester Kolkman, Math. Hendriks,  
Laurent Spaas, Math. v. Kimmenade, Walt. Gruythuysen (met gaspan op 't hoofd).

23 juli 1945.

Op deze dag werd de eerste vergadering van de Sociëteit na de oorlog in hotel "De Engel" gehouden. In de tijd, die hier aan vooraf ging, had het Bestuur niet stil gezeten en waren er al zo spoedig mogelijk maatregelen genomen om de rechten der Sociëteit weer terug te krijgen.

Aan het Commissariaat voor Rechtsherstel werd een verzoek hiertoe ingediend. Dit gebeurde door Mr. J. Peeters. Als taxateur voor het vaststellen van de schade werd door het lot aangewezen de Heer P. Stultiëns.

Op de eerste vergadering waren de volgende Heren aanwezig:

H.v.d.Bergh, Fr.v.d.Broek, P.v.Dooren, J.v.Geldorp, W.Gruythuysen, M.de Haan, P.Haenen, Th.Hendrickx, M.Hendriks, E.Hüpperetz, J.G.Janssen, M.Joosten, A.Kneepkens, F.v.d.Laar, C.Mathijssen, W.Peeters, F.J.Peters, M.Scheymans, F.Schneider, W.Smeets, J.Smulders, L.Spaas, M.Spaas, P.Stultiëns, J.Vaessen, E.Vermeulen en C.Royakkers.

Het Bestuur bestond uit de Leden:

M.Hendriks President, F.J.Peters Sekretaris, J.Vaessen Penningmeester, P.v.Dooren, J.G.Janssen, M.v.Kimmenade en L.Spaes.

De President opende deze vergadering met de woorden: "Namens het Bestuur van de Sociëteit, roep ik als Voorzitter van deze Vereniging, U een hartelijk welkom toe na een gedwongen scheiding van circa 4 jaar. Moge deze hereniging ons brengen tot een wederopbloei van onze zo goed bekende Sociëteit, welke ruim 100 jaren door de Weerter Burgerij voor ons behouden bleef. Ik hoop, dat door gezamenlijk overleg een goede regeling gevonden mag worden om uit de moeilijke positie te komen, waarin wij ons thans bevinden.

Het is de vraag op welke wijze de Sociëteit zo goed mogelijk ten dienste van de Leden kan komen. Men moet nu het herstel in rechten afwachten en een spoedigeschadevergoeding."

Onder luid applaus ging de vergadering accoord met de woorden van de President.

Uit deze vergadering bleek, dat de Heren M.de Haan en J.Vaessen mede hun beste beentje voorzetten om de Sociëteit terug te krijgen en men was van mening, dat de Leden weer zo gauw mogelijk zelf de Sociëteit in gebruik moesten nemen, wilde men voorkomen, dat het gebouw verhuurd zou worden als woonruimte.

Men opperde zelfs het plan om in "Hotel van Horne" een paar vertrekken voor de Sociëteit te huren, maar de Heer J. Vaessen meende, dat het Rode kruis het gebouw spoedig zou verlaten.

Aan de politieke recherche werd een ledenlijst toegezonden in verband met de zuiveringskwestie. Deze zou alle gewenste inlichtingen geven.

De vergaderingen hadden nu verder iedere maand regelmatig plaats, voorlopig nog in hotel "De Engel".

In de vergadering van augustus '45 stelde het Bestuur voor, het Sociëteitsgebouw weer in gebruik te gaan nemen. Hiervoor moest een crediet beschikbaar gesteld worden. Ook moest er kasgeld komen.

Voor de kosten der restauratie werd aan ieder lid f 10,- gevraagd.

De Heer Fr.v.d.Eynden zou weer gevraagd worden als kastelein op te treden.

In augustus '45 vroeg hij echter ontslag als kastelein terwille van zijn zoon Frans.

De Sekretaris had bericht gekregen, dat de politieke recherche niet alle Leden zou onderzoeken op zuiverheid, maar wel wilde men inlichtingen geven over sommige Leden.

Op 22 augustus 1945 telde de Sociëteit 55 Leden, waarvan nu in 1969 nog 14 Leden in leven zijn. De contributie was nog vastgesteld op f 15,- per jaar.

Zaterdag 29 september '45 werd het Sociëteitsgebouw weer in gebruik genomen met een rede van President Hendriks. Hierna werd de avond in gezellig samenzijn doorgebracht.

In de laatste maanden van 1945 werden verschillende nieuwe Leden aangenomen, terwijl een enkel lid bedankte o.a. de Heer Hub. Dirix wegens hoge ouderdom.

In de vergadering van 3 december '45 werd er een nieuw Bestuur gekozen. Het bleef bij het oude zoals het was direct na de oorlog.



Kaartclub „'t Leste Kwartje" naar een tekening uit 1954 van K. Verkerk.  
 Links beginnen; de heren: Ber v.d. Broek, Mies Jacobs, Sjang Vincken, Louis Jacobs,  
 Walter Gruythuysen, Tjeu v. Asten, Sjraar v.d. Eynden, Peter Dirix, Aldje v.d. Eynden  
 (Vesper) en Paulus Vaessen.

Er werd ook weer een gemakkelijheidscommissie gekozen bestaande uit de Heren P. Haenen, L. Jansen en P. Stultiëns.

Er was ook bericht gekomen van de politieke recherche. Niemand der Leden werd hierdoor uitgeschakeld. Vooral in 1945 kwamen weer veel oud-Leden terug en verschillende nieuwe Leden werden geballoteerd.

Toen de Sociëteit in 1941 gesloten werd telde de Vereniging 57 gewone Leden en 4 honoraire Leden. Op het einde van '45 waren er weer 59 gewone Leden en 2 honoraire Leden.

In de oorlog waren overleden de Heren J. Theunissen, onderwijzer, en Fr. Caris. Deze laatste was noodlottig omgekomen.

Vanaf 1945 dateert de kaartclub "'t Leste kwartje", in de dagelijkse wandeling genaamd: de Kwartjesclub.

Deze club is oorspronkelijk begonnen in Hotel "De Vesper". Het waren toen niet allemaal Sociëteitsleden. Later ging men ook kaarten in 't "Van Horne-hotel" en in de Sociëteit. De laatste jaren kaart men maar één keer per week meer en dan bij voorkeur in de Sociëteit op maandagavond. Er wordt gekruisjast. Ieder potje tot duizend. Hoewel er een man of tien lid van is, kaart men als er voldoende Leden aanwezig zijn altijd met 6 man bij toerbeurt. Er zijn dan 3 winnaars en 3 verliezers. De verliezers betalen een kwartje aan de pot. Af en toe wordt deze pot opgesoupeerd.

De kwartjesclub is in 1945 begonnen door de Heren:

W. Gruythuysen, P. Linssen, G. Steegmans, Fr. v.d. Eynden, Jac. v. Geldorp, M. v. Asten en Gerard v.d. Eynden.

Na een paar weken kwam er Frans v.d. Broek z.g. bij.

De Heer W. Gruythuysen is nu het enige overlevende lid van de eerstelingen.

Nu, in 1969, is hij er dus 24 jaren bij.

Nevenstaande foto is gemaakt naar een tekening uit 1954 van K. Verkerk.

De tekening hangt in de Sociëteit.

Van tijd tot tijd wordt er een nieuw lid bijgevraagd. In de loop der jaren zijn er verscheidene Heren lid van geweest. Gewoonlijk eindigt het lidmaatschap door overlijden. De laatste overleden Leden zijn de Heren P. Haenen en Fr. v.d. Broek.

Nu, eind 1969, zijn er lid van:

Walter Gruythuysen, Jean Vincken, Frans Weekers, Hubert v.d. Broek - altijd nog even kras ondanks zijn 88 jaren -, Jac. Giesen, Mies Jacobs, George Paquay, Jos v.d. Kerkhof en A. Dignouts.

#### 1946.

Op de vergadering van 7 januari '46 werd besproken hoe het 100-jarig bestaan (1942) gevierd zou moeten worden. Dit onderwerp is nadien nog meerdere malen aan de orde geweest, zelfs in zo verre, dat men reeds vaststelde het feest in de volgende maand te vieren en ook hoe men het zou vieren n.l. met een kerkdienst, een receptie en een gezellige avond. Er is echter nooit iets van gekomen. Hoofdzakelijk lag het aan de lege kas. Men had het geld nodig om de Sociëteit weer goed in orde te krijgen.

In dit jaar nam de Heer M. Hendriks de hypotheek, welke op de Sociëteit rustte, over.

#### 1947.

Op de vergadering van 6 januari stelde de Heer F.J. Peters zich niet meer herkiesbaar als Sekretaris. In zijn plaats werd gekozen de Heer Pierre Gruythuysen.

Het Bestuur deelde mede, dat men een oorlogsschadevergoeding had ingediend van f 3500,-.

Op 4 augustus werd weer het besluit genomen om medio oktober het 100-jarig bestaansfeest te vieren. In september werd het echter weer uitgesteld.

Eind september kreeg men 20% terug van de in beslag genomen kasgelden door de Duitsers.

In het jaarverslag over '47 kunnen we lezen, dat er een oude, goede verstandhouding bestond tussen Bestuur en Leden wat o.a. bleek uit de stemmingen voor nieuwe Leden en de spontane instemming met het Bestuursvoorstel om het rechterzijzaaltje op te knappen. Aan de financiële bijdrage hiertoe werd algemeen deelgenomen.



1948.

In de eerste vergadering van '48 werd onder de Leden een obligatie-lening uitgeschreven in coupures van f 50,-. 26 Leden tekenden in.

Eind januari overleed de Heer P. v. Dooren.

In de vergadering van 2 februari '48 besloot men een oud gebruik te herstellen. Voor de oorlog werd jaarlijks in de maand april een H. Mis gelezen voor de afgestorven Leden. Dit gebruik werd nu hersteld.

In de vergadering van maart werd besloten de Heren Geestelijken en enkele burgers toe te laten tegen betaling van contributie tot het houden van een bridge-avond in de Sociëteit. Dit is de nu nog bestaande z.g. woensdag-avondclub.

In april had een bestuursverkiezing plaats. De Heer F.J. Peters werd weer gekozen in de vacature van de Heer P.v. Dooren.

In juni werd meegedeeld, dat de hypotheek f 6000,- bedroeg.

Er zou een nieuwe ledenlijst opgehangen worden, die f 40,- zou kosten.

In juli werd een gedeelte van de tuin verhuurd aan de Heer A. Kneepkens tegen een bedrag van f 25,- 's jaars.

In oktober '48 ontving de Sociëteit f 225,44 voor de schade opgelopen bij een bominslag.

Met de kermis in '48 had men in de Sociëteit gelegenheid tot dansen gegeven. Hier had men echter een boete van f 150,- voor gekregen. Gelukkig werd dit door de Gemeente later ingetrokken.

In de laatste vergadering van dit jaar overhandigde de Heer W. Gruythuysen aan het Bestuur een herinnerings-medaille, welke door de Sociëteit bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan was uitgegeven als attentie aan de muziekgezelschappen, die het feest hadden opgeluisterd. Via de Heer Hubert v.d. Broek was deze medaille, waar de jaartallen 1842-1892 op staan, in zijn handen gekomen. Deze zilveren medaille hangt nu nog in de klok van de Sociëteit.



De persoon links: Kastelein Harrie v. Werden.

### 1949.

Op 1 januari '49 waren er 70 Leden en 1 honorair Lid.

Op 4 april had er een Bestuursverkiezing plaats. De Heer P. Gruythuysen bleef Sekretaris, de Heren P. Haenen en F.J. Peters werden Commissaris. In deze vergadering werd een nieuwe kastelein benoemd. Het werd de Heer Harrie van Werden.

Het kleine zijkamertje werd verhuurd aan het Psychologisch Instituut te Heerlen.

Op 30 april werd er een Koninginnebal gehouden.

Op 16 mei werd door de Heer P. Linssen een lezing gehouden met lichtbeelden. De Heer Jac. de Haan verzorgde deze.

In dit jaar bewoonde een zekere Mej. Gerits de bovenvertrekken van de Sociëteit.

In 1949 werd het gebouw van kelder tot zolder in orde gebracht. Alleen een ventilator moest er nog komen.

Het tegoed bij het Beheersinstituut was zeer dubieus.

### 1950.

In het jaar '49 was het aantal Leden aangegroeid tot 75 en 1 honorair Lid. In de vergadering van 2 januari kwam aan de orde, dat de Gemeente 162 m2 grond wilde aankopen van de Sociëteit voor uitbreiding van het Gemeentehuis.

1 april werd de pingpongbar van de Sociëteit geopend. De Leden met hun Dames werden hiertoe uitgenodigd. Er werd een demonstratie gegeven. Het was werkelijk geen 1 april grap.

In juli werd de contributie verhoogd van f 3,75 tot f 4,50 per kwartaal. Ook ging men zich die maand te buiten aan een hanen-souper wat per persoon f 3,80 kostte, te betalen aan de kastelein.

In november van dit jaar kwam het voorstel van de Gemeente aan de orde om grond te verkopen aan de Gemeente voor f 2000,- en een nieuwe waskeuken. Dit werd in de vergadering van 13 november met 48 van de 50 stemmen aangenomen. Na deze vergadering werden er gratis 10 hazen verkiend.

### 1951.

In het jaar 1950 was het aantal Leden geslonken tot 67.

In maart uitte de President de klacht, dat het bezoek aan de Sociëteit slecht was. Hij stelde voor om van de zaterdagavond een Sociëteitsavond te maken. In de jaren vlak na de oorlog kwam deze klacht herhaaldelijk tot uiting.

In augustus werd de voorgevel van "Amicitia" opgeknapt.

### 1952.

Dit jaar had een rustig verloop. In mei '52 werd de Heer Jac. Coppen be-  
stuurslid.

### 1953.

Ook in 1953 daalde het aantal Leden sterk. Eind '53 was het aantal Leden teruggelopen tot 60 en 1 honorair Lid.

### 1954.

In de vergadering van 6 december 1954 werd besloten om over te gaan tot aanschaf van een biljart van de Wertha-brouwerij.

### 1955.

Op de volgende voorwaarden kregen we van de Wertha op 7 februari een biljart: we moesten het in goede staat bewaren, er mocht uitsluitend Werthabier worden getapt en de onkosten waren voor ons f 303,50.

19 december 1955 overleed President M. Hendriks vrij plotseling.

In 1930 was hij als opvolger gekozen van President Emm. Smeets.

M. Hendriks is 25 jaar President geweest, vaak onder moeilijke omstandigheden. De oorlogsjaren en de jaren vlak daarna waren niet gemakkelijk.





President Walter Gruythuysen. Geboren 25-8-1894.  
President van 1956 tot 1970.

Vooraf na de oorlog heeft hij hard gewerkt, dikwijls met de hele inzet van zijn persoon, om de Sociëteit weer in orde te krijgen.

### 1956.

In 1955 was het aantal Leden weer gegroeid en telden we op 1 januari 1956 68 gewone Leden en 1 honorair Lid.

In de vergadering van 2 januari 1956 werd de Heer W. Gruythuysen gekozen tot President.

In mei 1956 werd besloten, officieren als honorair Lid toe te laten.

In juli werd de volgende reglementswijziging aangenomen:

Artikel 5 werd aangevuld met artikel 5a.

"Het Bestuur heeft het recht een of meer personen, welke zich voor de Sociëteit bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt of uit hoofde van hun functie een belangrijke plaats in het maatschappelijk leven innemen, te benoemen tot Erelid. De ereleden hebben behalve stemrecht, dezelfde rechten als de gewone Leden, doch betalen geen contributie.

De benoeming kan alleen geschieden in een voltallige bestuursvergadering, waarbij minstens 5 personen voor moeten zijn. Het Bestuur geeft van een dergelijke benoeming kennis aan de Leden."

Op 15 oktober werd het portret van de overleden President M. Hendriks ont-huld, waarbij Mevrouw Hendriks aanwezig was. Dit portret werd uit vrij-willige bijdragen geschonken en werd vervaardigd door schilder F.v.d.Berg uit Thorn.

In de vergadering van 5 november 1956 werd Burgemeester Dr. v. Grunsven als Erelid van de Sociëteit aangenomen.

Op 3 december werd de Heer Jozef Driessens gekozen als Sekretaris.

### 1957.

Op de eerste dag van het jaar 1957 waren er 69 Leden, 1 Erelid en 1 hono-rair Lid.

Op 2 september was de Heer L. Spaas 25 jaar bestuurslid.

In oktober bedankte de Heer Jozef Driessens als Sekretaris en werd weder-om tot Sekretaris gekozen de Heer F.J. Peters.

In de loop van het jaar werd de Sociëteit opgeknapt. De lokalen en de gang werden geschilderd. Er kwam een nieuwe verlichting en een cocosvloerbedek-king, nieuwe gordijnen werden opgehangen en de Wertha zorgde voor een nieuw buffet. Op 28 september werden de lokalen feestelijk in gebruik ge-nomen.

### 1958.

Het Ledental liep snel vooruit. Op 1 januari waren er 75 gewone Leden, 1 Erelid en 2 honoraire Leden.

De contributie werd met f 2,50 per kwartaal verhoogd.

Op 6 januari werd de Heer Vreeswijk in het Bestuur gekozen.

Op 3 februari bood de President de Leden en hun Dames een wijnavond aan in de Sociëteit. De Heer Jac. de Haan vertoonde ons kleurendia's over de Carnavalsoptocht 1957.

In 1958 werd het huishoudelijk reglement en maatregelen van inwendig be-stuur herdrukt.

### 1959.

Op nieuwjaarsdag '59 waren er 77 gewone Leden, 1 Erelid en 2 honoraire Leden.

Op 2 januari werd de Heer Frans Weekers gekozen tot Penningmeester.

De Heer J. Vaessen was 24 jaar Penningmeester geweest.

Op 3 februari werd er een telegram van hulde en aanhankelijk gestuurd aan Mgr. P. Moors, bisschop van Roermond, voorheen Directeur van het Bisschop-pelijk College te Weert.

De inhoud van het telegram luidde als volgt:

"Mgr. P. Moors, President Klein Seminarie Rolduc.

Bestuur en Leden van Sociëteit "Amicitia" Weert wensen U van harte geluk met benoeming tot Bisschop van Roermond.

W. Gruythuysen, President,  
F.J. Peters, Sekretaris."

In april d.a.v. ontvingen we een dankschrijven van Monseigneur.  
18 april werd de Heer W. Gruythuysen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij gaf daarop in de Sociëteit een gezellige avond met kleurendia's van zijn reis naar Spanje. De Heer Vreeswijk vertolkte de dank der Leden.

Reeds in 1959 kwamen er klachten naar voren over de luchtverversing in de Sociëteit.

Met Kerstmis 1959 werd in de zaal van de Familie Coumans op de Biest een kinderkerstfeest gegeven. Wij troffen het hier bijzonder. Door de Familie Coumans was de zaal prachtig versierd.

#### 1960.

Op 1 januari telde de Sociëteit 79 gewone Leden, 1 Erelid en 7 honoraire Leden. De contributie werd op f. 34,- per jaar gebracht.

Op 1 februari werd de bijdrage aan de Carnavalsvereniging verhoogd tot f 25,- per jaar.

Op 16 mei werd de bouwcommissie geïnstalleerd, omdat er sprake van was, dat de Sociëteit een nieuw gebouw zou gaan krijgen.

In augustus vroeg de kastelein, de Heer Harrie van Werden, zijn ontslag. Dit was geen goed nieuws voor "Amicitia". Op 27 november, bij gelegenheid van een kienavond, nam de President afscheid van hem en bracht dank uit voor de vele goede zorgen gedurende vele jaren aan de Sociëteit betoond. In 1960 kwam ter sprake of de Sociëteit wel rechtspersoonlijkheid bezat. Deze vraag werd aan notaris Linssen voorgelegd. Deze antwoordde in de vergadering van 4 april, dat, indien de Sociëteit vóór 1850 was opgericht geen koninklijke goedkeuring vereist is en de Sociëteit rechtspersoonlijkheid bezit.

In verband met plannen voor een nieuw Sociëteitsgebouw werd in dit jaar een bouwcommissie geïnstalleerd.

#### 1961.

1 januari was er een nieuwe kastelein, n.l. de Heer Jac. Reynart. Hij is tot heden nog kastelein.



Kastelein Jac. Reynart.

Op deze datum telden we 82 gewone Leden, 1 Ere lid en 7 honoraire Leden. Als Commissie van gemakelijkheid werden gekozen en herkozen de Heren J. Vincken, A. Jansen en A. Dignouts.

Op 27 februari ontvingen we een schrijven van het Gemeentebestuur van Weert, waarin medewerking werd verzocht voor de aankoop van het Sociëteitsgebouw door de Gemeente. Naar aanleiding hiervan werd op 4 april een bouwcommissie benoemd.

De stemming in de Sociëteit kreeg dit jaar een gevoelige klap, zodat de Sekretaris in zijn verslag over 1961 het noodzakelijk vond om het doel van de Sociëteit nog eens naar voren te brengen:

"De Sociëteit heeft ten doel door gezellige conversatie en gepaste ontspanning een band van vriendschap en welwillendheid tussen hare Leden te bevorderen."

Op 4 september hield men een feestvergadering op de Schuttershoeve te Altweert. Hierna was er een eendenmaaltijd, waartoe ieder lid f 3,50 had bijgedragen. Hierna werd nog een bridge-drive gehouden, welke later in het Sociëteitsgebouw werd voortgezet.

#### 1962.

Na de jaarvergadering van 8 januari bestond het Bestuur uit de volgende Heren: W. Gruythuysen President, Mr. S. Smeets Sekretaris, Fr. Weekers Penningmeester, Jac. Coppen Vice-Voorzitter en de Commissarissen A. Jansen, R. Mathijssen en A. Dignouts.

Op 23 januari werden twee gewone Leden benoemd tot Ere lid wegens hun grote verdiensten voor de Sociëteit n.l. de Heren F.J. Peters en L. Spaas. De eerste was 40 jaren Sekretaris of Bestuurslid geweest en de tweede 25 jaren Commissaris van Orde. Deze beide laatste Heren en de Heer P. Haenen stelden zich voor 1962 niet meer herkiesbaar als Bestuurslid.

In dit jaar werd de boete voor het niet bezoeken van de vergaderingen afgeschaft in afwachting van een reglementswijziging.

De contributie zou verhoogd worden tot f 40,- per jaar.

De voorgevel van de Sociëteit werd in dit jaar opgeschilderd. In de Sociëteitslokalen werd het biljart behoorlijk gefundeerd, er werd een nieuwe ledenlijst opgehangen en de stamtafel werd hersteld en herplaatst.

#### 1963.

Op 1 januari telde de Sociëteit 85 gewone Leden, 3 Ere leden en 4 honoraire Leden.

Op 20 mei hield de Heer Henkens, Gemeentearchivaris, een lezing met dia's over oud-Weert.

In oktober werd het gebouw en de inventaris hoger verzekerd respectievelijk tot f 100.000,- en f 10.000,-.

Op verzoek van enkele Leden en Ere leden werd een wijziging aangebracht in de Maatregel van Inwendig Bestuur, waardoor gewone Leden, die Ere lid worden, het stemrecht behouden.

Van het Sociëteitsgebouw werd de schoorsteen hersteld en de bestuurskamer opgeknapt. De telefoon werd overgeplaatst naar de bestuurskamer en er kwam een gespreksteller bij het buffet hangen.

Er kwamen nieuwe stoelen en tafelkleedjes.

#### 1964.

De contributie werd op f 48,- per jaar gebracht.

In de Bouwcommissie komt weer enige activiteit in verband met het pand Hanraets op de Emmasingel. De President was echter van mening, dat Mej. Hanraets te veel vroeg voor het pand.

Ook de Gemeente maakte niet veel haast met het overnemen van de Sociëteit.

We moesten wachten op het nieuwe kernplan. Misschien zou er een nieuwe Sociëteit kunnen komen nabij de Hogesteenweg. In afwachting van dit alles werd toch maar het Sociëteitslokaal, de keuken, de gang en de achterkamer opgeknapt. De kosten hiervan bedroegen f 2672,-.

In juni overleed de Heer Jos. Mathijssen, oud-Directeur van de N.V. Werthabrouwerij.

In afwachting van een statutenwijziging werd bij wijze van proef op 12 november aan de Bridge-club B.S.Z. verlof gegeven om één avond in de

week van de Sociëteitslokalen gebruik te maken. Deze statutenwijziging hield in, dat de leden van deze Vereniging als tijdelijk lid van de Sociëteit konden worden aangenomen.

Deze bridge-club werd opgericht onder de naam D.Z.K.K. op Driekoningendag 1945. Na velerlei omzwervingen o.a. langs Hotel "De Rut" nu de "Tramhalte", "Hotel Lenders", "Het Biekaer" en Hotel "Het Groene Woud" kwam deze bridge-club terecht in Sociëteit "Amicitia".

Iedere donderdagavond kaart deze club onder leiding van de Heer Jozef Driessens. De club heeft een eigen Bestuur en betaalt aan het Bestuur van de Sociëteit een onkostenvergoeding voor het gebruik der lokalen.

Op het ogenblik maken er ongeveer 50 Leden deel van uit, waarvan de helft gewoon lid is van de Sociëteit.

Lange tijd is de Heer Harrie van Lierop Voorzitter geweest van deze club. Bij een droevig ongeluk op 16 mei 1967 kwam hij om het leven.

Nu is Voorzitter de Heer Hub. Adriaens, Sekretaris de Heer J. Teeven en Penningmeester de Heer H. Nijssen.

Sinds 1967 is er op dinsdagavond ook een bridge-club, hoofdzakelijk voor Dames wier echtgenoot Lid is van de Sociëteit. Over het algemeen zijn dit beginnelingen. Zij krijgen les van de Heer Emiel Spaas.

Sinds kort hebben zij ook een eigen Bestuur bestaande uit de Dames Spaas, v. Mierlo, Coenen, Joosten en Dignouts.

Deze club telt ook ongeveer 50 Leden, zodat er op dinsdag- en donderdagavond heel wat meer leven is gekomen in de Sociëteit.

In december overleed de Heer Pierre Haenen, in leven Directeur van de Landbouwbond.

#### 1965.

In januari werd de contributie tot f 50,-- per jaar verhoogd. In de toekomst zouden dan 16 obligaties van f 50,- uitgeloot kunnen worden i.p.v. 4.

Met juist 2/3 meerderheid werd in januari het Bestuursvoorstel aangenomen om andere Verenigingen het tijdelijk lidmaatschap te geven, zodat zij op bepaalde tijden het Sociëteitslokaal zouden kunnen gebruiken tegen betaling van de helft der contributie.

Op 1 april werd ook aan de Eerw. Heren J. Nabben, J. Verhoeven en P. Vullings het tijdelijk lidmaatschap gegeven op dezelfde voorwaarden als aan de Bridge-club.

In april ontvingen wij een schrijven van het Departement van Onderwijs en Wetenschappen, dat het Sociëteitsgebouw op de monumentenlijst geplaatst zou worden. Dit hield in, dat het Sociëteitsgebouw niet zonder vergunning mag worden afgebroken of gewijzigd en niet zodanig mag worden hersteld of gebruikt, dat het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht. Daar staat tegenover dat voor restauratie subsidie kan worden aangevraagd.

In mei werd het entreegeld op f 100,- gebracht in verband met de grotere toeloop van Leden.

In september overleed de Heer Laurent Spaas, die ongeveer 25 jaren Bestuurslid was geweest van "Amicitia" en wel als Orde-Commissaris. Vanwege zijn vele verdiensten voor de Sociëteit was hij benoemd tot Ere-lid.

In 1965 kwam de bouw van een nieuwe Sociëteit zwaar aan de orde. In 1960 was er een Bouwcommissie benoemd. In de jaren '59-'69 zijn verschillende plannen aan de orde geweest om een nieuw Sociëteitsgebouw te stichten o.a. op de hoek Stationsstraat-Wilhelminasingel.

In 1965 werd het pand Emmasingel 51 aangeboden. Ook het gebouw "De Munt" kwam ter sprake. De Gemeente toonde echter weinig interesse om ons gebouw over te nemen.

#### 1966.

Op 1 januari telden wij 92 gewone Leden en 2 Ereleden.

Dr. de Pont bracht in de vergadering van januari verslag uit namens de Bouwcommissie.

Zij waren tot de conclusie gekomen en daarmee ook Bestuur en Leden der Sociëteit, dat wij het eigen pand maar het beste konden opknappen.

De achterkamer zou als biljartzaal bij de Sociëteit getrokken worden.



De Heer J. Vincken biedt het herinneringsbord aan bij het 125-jarig bestaan.  
Verder van links naar rechts: de Heren A. Dignouts, W. Gruythuysen, Mr. S. Smeets, Jac. Coppen Sr.



Op 15 februari werd het Bestuur gemachtigd een lening van f 20.000,- te sluiten en de Sociëteit te herstellen tot een bedrag van f 20.500,-. In de vergadering van mei werd het crediet verhoogd tot f 40.000,-, mede voor aanleg van centrale verwarming en het opknappen van de kasteleinswoning.

In januari vroeg de Heer Frans Weekers ontslag als Penningmeester wegens drukke werkzaamheden. Door het Bestuur werd de Heer L. Schulpen candidaat gesteld en als zodanig gekozen in de vergadering van 15 februari. Met ingang van juli werd de contributie verhoogd tot f 15,- per kwartaal. Ook de levering van dranken werd in de vergadering van mei geregeld. De Heer R. Mathijssen zou het bier leveren, de Heer H. Caris de alcoholhoudende dranken en de Heer J. Maes de niet-alcoholhoudende dranken. Geleidelijk aan werden door de Leden nog meer veranderingen in het Sociëteitsgebouw voorgesteld. Deze werden met de verbouwing aangebracht. Op 1 augustus overleed plotseling de Heer P. Weegels. Des te meer trof ons dit, daar hij architect was en lid van de Bouwcommissie, in welke hoedanigheden hij ons dikwijls met raad en daad had bijgestaan.

1967.

Dit jaar zou in het teken van het 125-jarig bestaan van de Sociëteit komen te staan.

Reeds in de vergadering van januari werd toegezegd, dat de Vermakelijkheidscommissie een extra crediet zou ontvangen om dit feestelijk te vieren. Wij telden thans voor het eerst meer dan 100 Leden.

Op 16 juni overleed onze oud-Sekretaris de Heer F.J. Peters. In leven was hij Directeur van Gemeentebedrijven. Een man van grote plichtsbetrachting. Naast zijn ambtelijke functie was hij gedurende 40 jaren Bestuurslid en vele jaren hiervan was hij Secretaris van "Amicitia". Met het heengaan van de Heer F.J. Peters leed "Amicitia" een groot verlies. Hij had voor "Amicitia" zijn beste krachten gegeven. Vanwege zijn vele verdiensten was hij dan ook benoemd tot Erelid van de Sociëteit.

27 oktober 1967. 125-jarig bestaansfeest.

De viering kwam in grote lijnen op het volgende neer.

Om 10 uur werd in de St. Martinuskerk een Eucharistie-viering gehouden tot intentie van de overleden en levende Leden van de Sociëteit. Het Bestuur, de vermakelijkheidscommissie en veel Leden waren om kwart voor tien in de Sociëteit bijeengekomen en getooid met een witte anjer gingen wij om tien uur naar de kerk, waar wij allen vooraan plaats namen.

Door het koor werd een meerstemmige H. Mis gezongen en de Hoog Eerw. Heer Deken W. v. Bommel hield een passende toespraak.

Na de H. Mis kon men nog even naar huis.

Om half twaalf begon de receptie in de Sociëteit. Bestuur en Leden waren hier tot half twee aanwezig om aan de overige Verenigingen en anderen gelegenheid te geven hun gelukwensen aan te bieden.

Vanwege de te verwachten drukte werd het een staande receptie. De zaal was versierd met bloemen. Het werd zeer druk. Tallozen kwamen het recipiërende Bestuur de hand drukken. Veel cadeaux en bloemstukken werden aan de oudste mannenvereniging van Weert aangeboden. Daags na het feest werden vele van deze bloemstukken naar de kerk gebracht.

Er werd acte de présence gegeven door de kerkelijke autoriteiten met Deken W. v. Bommel aan het hoofd, door de gemeentelijke autoriteiten met loco-burgemeester H. Persoon wegens uitstедigheid van de Burgemeester Dr. v. Grunsvен, door vertegenwoordigers van industrieën, afgevaardigden van Verenigingen en veel particulieren.

Tijdens de receptie werd door dhr. Dignouts, Voorzitter van het feestcomité, een toespraak gehouden, waarin hij een levensschets gaf van de "Soos" en waarin hij namens de Leden het Bestuur feliciteerde met het 125-jarig bestaan. Ook herdacht hij het toenmalige oudste lid, de Heer Jac. Hendriks, die vlak voor dit feest ontslapen was.

Namens de Leden bood hij als een blijvende herinnering aan de viering van het 125-jarig bestaansfeest een herinneringsbord aan, vervaardigd door St. Joris te Beesel. Hierop was de naam van de President, dhr. W. Gruythuysen, aangebracht. De Heer Jean Vincken overhandigde het bord aan de President. Het heeft een plaatsje in de Sociëteit. De ontroerde President

had dan ook alle redenen om de aanwezigen hartelijk dank te zeggen voor de uitingen van sympathie.

In de avonduren, om half acht, kwamen Bestuur, Leden en hun Dames bijeen in het buitencentrum "De Tranchee".

Onder de feestmaaltijd hield de Heer Dignouts een toepasselijke speech, waarbij de erewijn, aangeboden door de President, gedronken werd op de toekomst van de Sociëteit en het welzijn van de President en de Leden. Tot diep in de nacht werd er een dansje gemaakt, waarbij de muziek werd voortgebracht door een electronisch orgel.

Op het 125-jarig bestaansfeest bestond het Bestuur uit de Heren:

W. Gruythuysen, President; Mr. S. Smeets, Sekretaris; L. Schulpen, Penningmeester; J. Coppen sr., Vice-Voorzitter; R. Mathijssen, A. Jansen en A. Dignouts, Commissarissen.

22 November overleed Dr. v.d. Sandt, bij ons allen goed bekend als chirurg van het ziekenhuis. Hij was 'n trouw lid van de Sociëteit, waar hij iedere woensdagavond te vinden was voor een "partijtje" bridge.

In de vergadering van 4 december vroeg de Heer Ben v. Mierlo om een nieuw biljart. De President antwoordde, dat de Sociëteit voor grote schulden stond en dat er op het ogenblik van dergelijke uitgaven niets kon komen. Hij raadde een actie aan onder de Leden. De Heer v. Mierlo en de Commissie lieten er geen gras over groeien en reeds een maand later was het geld voor een goed 2e hands biljart bijeen.

### 1968.

Op 1 januari waren er 114 Leden.

Op 12 januari overleed de Heer Antoine Joosten, in leven Directeur der Meelfabrieken.

In de vergadering van 8 januari werd de President herkozen. Hij was toen op vakantie in Davos. Hem werd een telegram gezonden.

In oktober deelde de Heer M. de Haan mede, dat hij van een persoon, die onbekend wenste te blijven, een geschiedenis van de Sociëteit had ontvangen tot het 70-jarig bestaansfeest, met inkt geschreven door een vroegere Sekretaris, de Heer J. Pruyboom. De Heer de Haan overhandigde dit aan de President.

In de volgende vergadering werd aan dhr. A. Dignouts gevraagd de geschiedenis tot heden bij te werken. Deze nam het op zich.

Naar aanleiding van het te koop komen van het landhuis "Den Haag" aan de Recollectenstraat leefde de hoop op een nieuw Sociëteitsgebouw weer op. Deze zaak heeft lang gehangen tot in 1969 dit landhuis werd aangekocht door de Gemeente om voorlopig te dienen als Burgemeesterswoning voor de in 1969 nieuw benoemde Burgemeester.

Op 21 december 1968 overleed de Heer Frans v.d. Broek.

40 Jaren was hij Voorzitter geweest van de Bakkerspatroons. Door Z.H. de Paus was hij begiftigd met het ereteken: Pro Ecclesia et Pontifice.

### 1969.

De grote groei van 1968 was tot staan gekomen. Wij telden op 1 januari 113 Leden.

Op 4 februari had er een Bestuursverkiezing plaats. Uit de vergadering werd de Heer L. v. Mierlo kandidaat gesteld. Deze werd gekozen i.p.v. de Heer Albert Jansen, die zich geen kandidaat meer stelde.

In mei werd besloten om de President bij gelegenheid van zijn 75e verjaardag een geschilderd portret aan te bieden, daar hij in januari 1970 wenste af te treden. Er werd een Commissie gevormd n.l. de Commissie "Aktie Portret", die samen met de Vermakelijkheidscommissie dit feest zou organiseren op zaterdag 23 augustus.

Het programma van de dag werd als volgt vastgesteld:

Om 9.30 uur Eucharistieviering tot intentie van de overleden en levende Leden van de Sociëteit in de St. Martinuskerk.

Van 19.00 uur tot 20.30 uur receptie.

Om 20.30 uur aanbieding van het portret. Verder tot 1.00 uur gezellige avond met muziek en dans tot 24.00 uur.

De avond-feestelijkheden hadden plaats in een grote tent, die geplaatst was in de tuin van de Heer W. Gruythuysen gelegen aan de St. Hieronymusstraat.



Het geschilderd portret van pr. W. Gruythuysen, dat op 23 augustus 1969 door de Heer Hubert v.d. Broek onthuld werd.



Het bestuur einde 1969. Van links naar rechts: Zittend: Mr. Stan Smeets, sekretaris, Jac. Coppen Sr., vice-voorzitter, Walt. Gruythuysen, president, Leo Schulpen, penningmeester. Staand: Ben L. v. Mierlo, J. Dignouts, Rolf Mathijsen, commissarissen.

Ook Dames van overleden Leden werden uitgenodigd. Buiten de kerkelijke harmonie "St. Jozef" waren er 's avonds 210 Dames en Heren aanwezig.

De "Maas- en Roerbode" schreef het volgende over dit feest:  
"In de zomertuin van de Heer W. Gruythuysen, President van de 127-jaar oude Sociëteit "Amicitia" te Weert, heeft én de Sociëteit in haar geheel zowel als de kerkelijke harmonie "St. Jozef", waarvan de Heer W. Gruythuysen ere-president is, zaterdagavond de 75e verjaardag van deze industrieel gevierd en tevens afscheid genomen van de "Soos". Ofschoon een 75-jarige leeftijd niet direct aanleiding behoeft te zijn om een openbaar feest te organiseren, was er de grote bijkomstigheid dat de Heer Gruythuysen, nu bijna 14 jaar President en 43 jaar Lid van de Sociëteit, de leiding gaat overgeven in jongere handen. Daarvoor had de "Soos" een comité gevormd, dat op deze dag een waardig afscheidsgeschenk zou aanbieden dat een vervolg is van de schone traditie om de Presidenten te vereeuwigen. Onder enorme belangstelling had zaterdagavond het feest plaats, waarbij de Heer Dignouts wees op de eminente voorgangers-leiders van "Amicitia" en wier geschilderde portretten in de Sociëteit een blijvende herinnering zijn aan hun kundige leiding.

De geschiedenis van de Soos werd belicht, waaruit bleek, dat de Heer W. Gruythuysen in 1926 lid werd. Verder werd zijn Sociëteitsleven in korte punten aangehaald.

Onder zijn leiding groeide de Sociëteit van 68 Leden uit tot 116 nu. Als oudste Lid van de Sociëteit onthulde de Heer Hubert v.d. Broek tijdens de speech een door Frans v.d. Berg uit Thorn geschilderd portret. Aan Mevrouw Gruythuysen werden door de Heer Frans Houben bloemen aangeboden. De Kerkelijke Harmonie St. Jozef bracht een serenade. Alles bij elkaar een geslaagde tuinpartij en een hartelijke huldiging van een vitale jarige en scheidende President."

De receptie was stijlvol verlopen en de avond werd verder gezellig doorgebracht tot middernacht.

In de vergaderingen van september en oktober werden de Heren van de Commissie "Aktie Portret" en de Vermakelijkheidscommissie hartelijk bedankt voor hun zo gewaardeerde hulp.

Ook werd dank gebracht aan de kastelein met al zijn personeel, die door hun harde werken gezorgd hebben, dat alles vlot verliep.

De Heer W. Gruythuysen deelde ook in deze dank, daar hij niets nagelaten had om alle nodige voorzieningen te doen treffen.

Jammer, dat over de plaats van het portret nog een woordje moest vallen, daar het wel wat groter was dan de overige portretten.

In de tweede helft van dit jaar zijn ons twee prominente Leden ontvallen en wel beiden aan een hartkwaal.

Op 28 juli overleed plotseling de Heer Leo Jansen toen hij op vakantie was te Kortgene en op 9 oktober de Heer Cor Peters, zoon van de oud-Sekretaris. Bij beiden waren veel Leden van de Sociëteit ter begrafenis aanwezig.

In '69 kreeg de Vermakelijkheidscommissie van het Bestuur een ruim credit, zodat men een uitgebreid programma kon aanbieden. De werkzaamheden stapelden zich op, zodat aan de vergadering van november gevraagd werd een lid aan de Vermakelijkheidscommissie toe te voegen.

Het jaar 1969 spoedt ten einde. Wij hebben dit jaar een mooie zomer gehad en zelfs een prachtige nazomer, zodat wij eind oktober onze jassen nog aan de kapstok konden laten hangen.

Maar dan komt onverbiddeijk de winter met het nieuwe jaar 1970. Wat zal dit ons, de nu 118 Leden tellende Sociëteit brengen?  
President Walter Gruythuysen zal op 5 januari 1970 aftreden. Een ander zal zijn plaats moeten innemen om voorlopig de Sociëteit te voeren naar het 150-jarig bestaan.

Hiermede eindig ik de geschiedenis van Sociëteit "Amicitia", die ik ondanks het vele werk toch met graagte heb afgemaakt onder dankzegging aan allen, die mij hierbij hebben geholpen.

Alle goeds voor de Sociëteit in de toekomst en ik hoop, dat later iemand te vinden zal zijn, die deze geschiedenis vanaf januari 1970 weer zal willen aanvullen.

Weert, december 1969.

A. Dignouts.